



Keren Kajemet
Israelfonden



3 oktober år 2024, 1 Tishri år 5785

Shalom
Shalom
över Israel

7 oktober



Massaker öppnade avgrunden

Klockan 06:29 lördagen den 7 oktober 2023 inledde Hamas den värsta massakern på judar sedan Förintelsen. Dagen blev den blodigaste i Israels moderna historia, med tortyr, kidnappningar, likskändningar, våldtäkter och

offer som brändes levande. 250 personer togs som gisslan.

Efter massakern utbröt firanden och solidaritetsdemonstrationer på gatorna i en rad muslimska länder.

Erdogan, Khamenei, Assad och

en rad andra ledare i muslimska länder uttryckte omgående sitt stöd till Hamas.

Delegationer från terrorgruppen har därefter tagits emot som hedersgäster i Moskva, Istanbul, Teheran och Peking.

Anti-israeliska demonstrationer och antisemitiska attacker spred sig även till västvärlden, ofta med stöd från Iran och inbäddade islamister i den flyktingvåg som flydde från folkmordet i Syrien.

Strategiskt samarbete för Israel



Keren Kajemet Israelfonden och Shalom över Israel har tagit ett strategiskt beslut om att genomföra olika samarbetsprojekt för att motverka den stigande antisemitismen i Sverige, bemöta den skeva medierapporteringen från Mellanöstern och tillsammans förmedla hjälp till Israel som befinner sig i en existensiell kris. **Sid 3**

Återuppbyggnad och evakuering



Shalom över Israel och Keren Kajemet Israelfonden gör nu ett gemensamt upprop för att hjälpa till att bygga upp förstörda och nedbrända områden i södra och norra Israel, samt att hjälpa och ta hand om evakuerade israeler som flytt från områden som bombats av terrorgrupperna Hamas och Hizbollah. **Sid 6-7, 15**

Shalva har blivit ett kriscenter



Kalman och Malki Samuels startade Shalva utifrån deras erfarenheter med sonen Jossi och hjälper idag tusentals barn med funktionshinder.

Under det senaste året har Shalva även fungerat som ett nationellt kriscenter, berättar grundaren Kalman Samuels när han summerar året som gått efter Hamas massaker. **Sid 8-9,14**

Raoul Wallenberg Park är klar



Nu är Raoul Wallenberg Park i strövområdet Tzora utanför Jerusalem näst intill färdigställt. Parken skulle ha invigts i slutet av september, men på grund av kriget mot Hamas och Hizbollah, kommer invigningen att skjutas upp.

Nu börjar färdigställandet av den digitala utställningen om den svenska diplomaten. **Sid 10**

Massakern öppnade porten till avgrunden

Efter några veckor av medömkan glömdes gisslan bort och svurna ärkefiender i Mellanöstern förenades i hatet mot Israel

Hamas terrorattacker för ett år sedan präglades av urskillningslöst mördande i det som var den värsta massakern på judar sedan Förntelsen och den blodigaste dagen i Israels moderna historia. 1 139 människor mördades och 250 personer togs som gisslan.

Många fall av tortyr, kidnappningar, likskändningar och våldtäkter förekom. Hamas slet kvinnor ur skyddsrum, våldtog dem och brände därefter deras kroppar.

Angreppet från de 3 000 terrorister skedde samtidigt som ett raketangrepp med tusentals missiler mot civila mål i Israel utfördes som en avledningsmanöver. Terrorgrupperna Hamas, Hizbollah och Huthirebellerna har på ett år avfyrat mer än 20 000 raketer mot Israel. Raketangreppen från Libanon har ökat stadigt de senaste månaderna.

Efter några veckor av medömkan glömdes den israeliska gisslan i Gaza snabbt bort. Efter terrorgruppen Hamas massaker i södra Israel den 7 oktober i fjol utbröt frändan och solidaritetsdemonstrationer på gatorna i en rad muslimska länder.

Redan den 24 oktober förra året lovade Ghazi Hamad i Hamas politbyrå att om Hamas får chansen kommer massakern från 7 oktober att upprepas många gånger tills Israel har utrotats.

– Israel är ett land som inte har någon plats... Vi måste ta bort det eftersom det utgör en säkerhetsrisk, militär och politisk katastrof för den arabiska och islamiska nationen. Vi skäms inte för att säga detta, sade han till den libanesiska TV-kanalen LBC.

Anti-israeliska demonstrationer och antisemitiska attacker spred sig även till västvärlden, ofta med stöd från Iran och inbäddade islamister i den flyktväg som flydde från folkmordet i Syrien. Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan kallade Hamas för "frihetskämpar" och Qatars utrikesministerium sade att Israel var "ensamt ansvarigt för den pågående eskaleringen".

Syrien kallade massakern för en "ärofyllad prestation" medan Iran hyllade det "antisionistiska motståndet". Iraks president Abdul Latif Rashid uttryckte sitt fulla stöd för vad han menade var palestinier som kämpade för sina legitima rättigheter.

Ledare för Hamas har både finansiering och en fristad i



Hamas kidnappade familjen Bibas från Nir Oz: 9 månader gamla Kfir, 4-åriga Ariel, 32-åriga mamma Shiri (bilden) och hennes 34-årig make Yarden. Kfir var den yngsta gisslan som togs den 7 oktober 2023. Shiris föräldrar, som också bodde på kibbutzen, hittades senare mördade.

Foto: Hamas Telegram

Qatars huvudstad Doha. Delegationer från terrorgruppen har tagits emot som hedersgäster i Moskva, Istanbul, Teheran och Peking. Så gott som alla muslimska ledare vägrade ta avstånd från massakern och lade istället skulden på Israel. Bahrain är det enda muslimska landet som officiellt fördömt Hamas handlingar, men även där skanderade omkring 2 000 personer "Död åt Israel" och "Död åt Amerika" vid fredagsbönen några veckor efter massakern.

I efterdyningarna av Hamas massaker har tidigare ärkefiender förenats i sitt judehat. Saudi-arabien har upprättat relationer med både Iran och Syrien. Och Syrien – som utslöts efter ett inbördeskrig som har berövat 500 000 människors livet och drivit 12 miljoner på flykten – har nu åter upptagits i både Islamiska konferensen och Arabförbundet. Till och med Assad och Erdogan

har nu börjat närma sig varandra. När muslimska ledare nu hetsar sin befolkning mot Israel påminner det om förspelen till tidigare arabiska anfällskrig mot Israel. Även i moderata arabländer som Jordanien och Egypten, som sedan länge slutit fred med Israel, har uppvisningen mot Israel och judar eskalerat.

Både i USA och i Sverige har det genomförts illegala ockupationer av universitet och offentliga platser. Linnéuniversitetets mellanösternexpert och lektor Anders Persson fick sitt kontor vandaliserat med klotter och blodiga barnkläder.

En rad FN-organ har efter massakern angripit Israel utifrån en helt annan måttstock än vad som används för arabmiliser i Syrien och Sudan som – när detta skrivs – bedriver etnisk rensning. FN:s generalförsamling beslöt nyligen att förbjuda judar att bo



I en intervju den 3 augusti beskrev president Erdogans son Bilal judar som en ras som fördömts av Gud och förutspådde att konflikten i Gaza skulle leda till att både Israel och USA faller.

Foto: Azerbajdzjans presidentkansli



"Precis som vi gick in i Karabach, precis som vi gick in i Libyen, borde vi göra detsamma med Israel. Det finns inget som hindrar oss. Vi behöver bara vara starka...," sade president Erdogan den 31 juli i år.

Foto: President.gov.ua

på Västbanken, som i tusentals år har varit känt som Judéen och Samarien och som i biblisk tid var nordriket Israel. I övriga arabvärlden, där judar har bott i tusentals år, har hundratals judar sedan länge jagats iväg. Arabförbundet, Islamiska

stolen (ICC) vars tre åklagare vill arresteras flera israeliska politiker för krigsbrott. Chefsåklagaren Karim Khan är en "praktiserande muslim", som ofta har citerat Koranen i offentliga uttalanden, enligt The Palestine Chronicle.

ICC:s andre viceåklagare, Nazhat Shameem Khan, är också muslim och tillhör östater Fijis muslimska minoritet. Nazhat Shameem Khan var tidigare president för FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC), som styrs av länder som själva begär omfattande övergrepp mot mänskliga rättigheter och som medverkat till att Israel är det land som rådet har kritiserat mest av alla.

Den tredje viceåklagaren, Mame Mandiaye Niang, tjänstgjorde tidigare i domstolsväsendet i Senegal, där 96 procent av befolkningen är muslimer.

ICC tittar bort från de senaste årens folkmord i Syrien och Sudan. Inbördeskriget i Syrien har lett till att över tolv miljoner människor drivits på flykt och

närmare 500 000 människor dödade. I Sudan utför arabmilisen återigen grova krigsförbrytelser mot etniska minoriteter i ett krig som sedan april 2023 dödat över 150 000 människoliv och tvingat över 10 miljoner på flykt.

Redan år 2010 blev Sudans president Omar al Bashir åtalad av Internationella brottmålsdomstolen i Haag för folkmord. Ingen arresteringsorder har verkställts av ICC, al-Bashir har bekymmerslöst kunnat resa till andra muslimska stater utan att de har agerat. Han deltog exempelvis som hedersgäst på Islamiska Förbundets (OIC) möte i Jakarta år 2016 där muslimska länder hade samlats för att fördöma Israel.

Nio anställda i FN:s flyktingorgan UNRWA fick nyligen sparken för inblandning i terrorattaken den 7 oktober. Israels utrikesdepartement menade att Hamas penetration av FN-organet är så djup att "det är omöjligt att säga var UNRWA slutar och Hamas börjar." Fler än 2 135 UNRWA-anställda är medlem-



Syriens president Bashar al-Assad träffar Irans ledare Seyyed Ali Khamenei under sitt besök i Iran i maj 2022.

Foto: Khamenei.ir

mar i Hamas och Islamiska Jihad, och en femtedel av rektorerna för UNRWA:s skolor är Hamas-aktivister, enligt departementet.

Omvärlden vill inte kännas vid det faktum att Israels pågående försvarskrig handlar om att slå ut terrorgrupperna Hamas och Hizbollahs militära kapacitet och att befria gisslan, medan

Hamas och Hizbollah riktar in sin krigsföring mot civila israeler. Själva starten av kriget skedde genom en massaker mot civila och Hamas tog därefter hundratals civila som gisslan. Även raketerna från Gaza riktar in sig mot civila israeler.

Dessutom använder Hamas civila palestinier som mänskliga sköldar när de opererar från

barns sovrum, skolor och från moskéer och sjukhus.

Hamas-ledaren Isamil Haniyeh sade den 26 oktober 2023 i Mayadeen Network i Libanon: "Blodet från kvinnorna, barnen och de äldre [...] vi är de som behöver detta blod, så det väcker inom oss den revolutionära andan, så det väcker beslutsamhet hos oss."

I juni avslöjade Washington Post Hamas-ledaren Yahya Sinwars brutala beräkning: Civil palestinsk blodutjutelse kommer att hjälpa Hamas att få sympati från omvärlden.

Dagliga nyhetsändringar med nyhetsinslag flera gånger per dag, har under lång tid – inte minst i Sverige – kritiserat Israels krig mot Hamas samtidigt som terrorgruppens mål och medeltystas ned.

Mediernas intensiva rapportering – som i stort sett undviker krigets orsaker och huvudaktörer – ger fördensättning till några av världens mest brutala diktaturer att behållas förbereda sig för krig mot den judiska staten. □

Keren Kajemet Israelfonden och Shalom över Israel krok ar arm:

Bli medlem, få Raoul Wallenberg-bok som premie

Keren Kajemet Israelfonden och Shalom över Israel har tagit ett strategiskt beslut om att genomföra olika samarbetsprojekt för att motverka den stigande antisemitismen i Sverige och bemöta den skeva medierapportering från Mellanöstern där centrala aktörer, avsikter och händelser förbigås.

I våras arrangerades exempelvis ett gemensamt seminarium i Linköping med bland annat Jonathan Conricus, talesperson för de israeliska soldater som försöker befria gisslan i Gaza, och Rita Lifshitz, vars 84-åriga svärfar Oded Lifshitz än idag befinner sig som gisslan i Gaza.

Den tidning som du just nu håller i din hand är ett annat samarbetsprojekt som Keren Kajemet Israelfonden och Shalom över Israel har tagit

initiativ till.

Vi har alla ett ansvar att inte vara tysta när medier och beslutsfattare i Sverige ofta förbiser hur brutala diktaturer utför folkmord i regionen och Israels grannar samtidigt mobiliserar för krig mot Mellanösterns enda demokrati.

Ett konkret sätt att stötta detta arbete att växla upp opinionsbildningen och att stödja Israel är att bli medlem i båda dessa organisationer.

Om du nu väljer att bli medlem i båda organisationerna (300 kr per organisation) får du den nyttigvna boken "Sveriges bästa stund" av Ruben Agnarsson för endast porto-kostnaden (80 kr).

Boken handlar om Raoul Wallenberg och Sveriges byråkratiska motstånd mot Förntelsen. I det kompakta möcket som Förntelsen utgör är den heroiska gärning som Raoul Wallenberg

utförde – med stöd av svenska UD och övriga diplomater i Budapest – ett starkt skinande ljus.

Betala 680 kr via swish genom att scanna qr-koden här nedanför med din kamera så skickar vi boken till dig. Glöm inte att skriva namn och adress i meddelandefältet. Du kan också betala till bankgiro 708-6432 eller swish 123 683 7678 för dina medlemskap. Bankgiro och swish går till Keren Kajemet, men gåvorna kommer att fördelas lika mellan Shalom och Keren Kajemet.

Tack för ditt engagemang!

Max Federmann/Robin Lundgren

Betala via Swish genom att scanna nedanstående qr-kod med din kamera.



Bilder från Keren Kajemet Israelfondens och Shalom över Israels seminarium i Linköping i våras. Övre bilden: Rita Lifshitz och Jonathan Conricus. Undre bilden: Magnus Oscarsson, Rita Lifshitz, Max Federmann och Robin Lundgren.

Foton: Ruben Agnarsson



När Israel försvarar sig mot Iran i detta sjufrontskrig, kunde gränserna mellan välsignelsen och förbannelsen inte vara tydligare, sade Benjamin i sitt FN-tal.



Foton: UN Media

Välsignelse eller förbannelse?

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu talade i FN:s generalförsamling samma dag som ett flyganfall eliminerade Hizbollahs ledare Nasrallah. Här är ett utdrag ur talet.

Herr president, mina damer och herrar, jag hade inte för avsikt att komma hit i år. Mitt land är i krig och kämpar för sitt liv. Men efter att jag hörde lögnerna som riktades mot mitt land av många av talarna från detta podium, bestämde jag mig för att komma hit... Israel söker fred. Israel längtar efter fred. Israel har slutit fred och kommer att sluta fred igen, men vi står inför vilda fiender som söker vår förintelse, och vi måste försvara oss...

När jag talade här i fjol sa jag att vi står inför samma eviga val som Moses gav till Israels folk för tusentals år sedan, när vi var på väg att gå in i det utlovade landet. Moses sade att våra handlingar skulle avgöra om vi lämnade en välsignelse eller en förbannelse till framtida generationer.

Och det är valet vi står inför idag: förbannelsen av Irans oförtröttliga aggression eller välsignelsen av en historisk försoning mellan arab och jude. Under dagarna som följde på mitt tal i FN kom välsignelsen i skarpare fokus.

Ett avtal mellan Saudiarabien och Israel verkade närmare än någonsin. Men så kom förbannelsen. Tusentals Irans-stödda terrorister från Gaza bröt in i Israel i pickuper och på motorcyklar, och de begick ofattbara illdåd. De mördade brutalt 1 200 människor. De våldtog och lemlästade kvinnor, halshögög män, brände spädbarn levande. De brände hela familjer levande: spädbarn, barn, föräldrar, farföräldrar...

Förbannelsen den 7 oktober började när Hamas invaderade Israel från Gaza, men det slutade inte där. Israel tvingades snart att försvara sig på ytterligare sex krigsfronten organiserade av Iran... När Israel försvarar sig mot Iran i detta sjufrontskrig, kunde gränserna mellan välsignelsen och förbannelsen inte vara tydligare.

Det här är kartan jag presenterade här förra året. Det är en karta över en välsignelse... en landbro i Asien och Europa. Mellan Indiska oceanen och Medelhavet, över den här bron, kommer vi att lägga järnvägslinjer, energiledningar och fiberoptiska kablar, och detta kommer att tjäna 2 miljarder människors förbättring.

Den andra kartan är en karta med en förbannelse... en skräckbåge som Iran har skapat och påtvingat från Indiska oceanen till Medelhavet... I decennier har jag varnat för Irans kärnkraftsprogram. Våra handlingar försejade det... men vi har inte stoppat det... För hela världens fred och säkerhet får vi inte låta det ske.

Den 7 oktober räknade terrorarmén nästan 40 000 terrorister... Ett år senare har IDF dödat eller fångat mer än hälften av dessa terrorister, förstört över 90 procent av deras raketarsenal och eliminerat nyckelsegmenten i deras nätverk av terrorutövar... Terroristerna har fortfarande en viss makt i Gaza genom att stjäla maten som vi möjliggör för biståndsorganisationer att ta in i Gaza. Hamas stjälar maten och höjer sedan priserna. De matar sina magar och sedan fyller de sina kassakistor med pengar som de pressar från sitt eget folk. De säljer den stulna maten till orimliga priser, det är så de behåller makten.

Om Hamas stannar vid makten kommer de att omgruppera, beväpna och attackera Israel och om och om igen, som de har lovat att göra. Så Hamas måste försvin-

na... Föreställ dig, i en efterkrigs-situation efter andra världskriget, att tillåta de besegrade nazisterna 1945 att återuppbygga Tyskland? Det är ofattbart. Det är löjligt. Det hände inte då, och det kommer inte att hända nu.

Vilket val kommer du att göra? Kommer din nation att stå med demokrati och fred? Eller kommer du att stå med Iran, en brutal diktatur som förtrycker sitt folk och exporterar terrorism över världen?

I denna kamp mellan gott och ont får det inte finnas någon tvetydighet... Ja, vi försvarar oss själva, men vi försvarar dig också mot en gemensam fiende som genom våld och terror försöker förstöra vårt sätt att leva. Så det borde inte råda någon förvirring om detta, men tyvärr finns det mycket av det i många länder och i just den här salen. Det goda framställs som ont, och det onda som gott.

Vi ser denna moraliska förvirring när Israel falskt anklagas för folkmord när vi försvarar oss mot fiender som vill begå folkmord på oss... när Israel absurd anklagas av ICC:s åklagare för att medvetet svälta palestinier... Vilken absurditet. Vi hjälpte till att ta in 700 000 ton mat till Gaza. Det är mer än 3 000 kalorier per dag för varje man, kvinna och barn.

Vi ser denna moraliska förvirring när Israel felaktigt anklagas för att medvetet rikta in sig på civila. Vi vill inte se en enda oskyldig dö, det är alltid en tragedi. Det är därför vi gör så mycket för att minimera civila offer, även när fiender använder civila som mänskliga sköldar... Vi släpper flygblad, skickar sms, ringer miljontals telefonsamtal så att civila kan komma ur vägen.

Jag talade första gången från denna talarstol som Israels ambassadör i FN 1984. Det är exakt 40

”Tills detta antisemitiska trask har tömts, kommer rättfärdiga människor överallt att se FN som inget annat än en avskyrvärd fars.”

år sedan. Och i mitt jungfrutal här talade jag emot ett förslag om att utvisa Israel från detta organ. Fyra decennier senare befinner jag mig i att försvara Israel mot samma obehagliga förslag.

Vem leder attacken den här gången? Inte Hamas, utan Mahmoud Abbas... han vägrar fortfarande att fördöma den fruktansvärda massakern den 7 oktober. Han betalar fortfarande hundratal miljoner till terrorister som mördade israeler och amerikaner. Det kallas Pay for Slay. Ju mer du mördar, desto mer får du betalt.

Att särskilja den enda judiska staten fortsätter att vara en moralisk fläck på FN... Men för palestinerna är detta FN:s mörkerhus hemmaplan. De vet att i detta trask av antisemitisk galla finns det en automatisk majoritet som är villig att demonisera den judiska staten för vad som helst. I detta anti-israeliska ”platta jord-samhälle” kan alla falska, besynnerliga anklagelser få majoritet.

Under det senaste decenniet har det antagits fler resolutioner mot Israel i denna sal, i FN:s generalförsamling, än mot hela världen tillsammans. Faktiskt mer än dubbelt så många. Sedan 2014 har detta organ fördömt Israel 174 gånger... alla andra länder i värl-

den 73 gånger... Vilket hyckleri. Vilken dubbelmoral. Vilket skämt.

All fiendlighet riktad mot Israel handlar inte om Gaza; det handlar om Israel. Om Israels existens... Tills Israel, den judiska staten, behandlas som andra nationer, tills detta antisemitiska trask har tömts, kommer FN att ses av rättfärdiga människor överallt som inget annat än en avskyrvärd fars.

Med tanke på antisemitismen i FN borde det inte förvåna någon att åklagaren i ICC, ett av FN:s anslutna organ, överväger att utfärda arresteringsorder mot mig och Israels försvarsminister, de demokratiskt valda ledarna i den demokratiska staten Israel. ICC-åklagarens brådska att åtala, hans vägran att behandla Israel med dess oberoende domstolar på det sätt som andra demokratier behandlas, är svårt att förklara med annat än ren antisemitism.

Mina damer och herrar, de verkliga krigsförbrytarna finns inte i Israel. De finns i Iran, i Gaza, i Syrien, i Libanon, i Jemen. De av er som står med dessa krigsförbrytare, de av er som står med ondskan mot det goda, med förbannelse mot välsignelsen, borde skämmas över er själva. Men jag har ett budskap till er: Israel kommer att vinna denna strid, eftersom vi inte har något val.

Efter generationer där vårt folk slaktades, slaktades samvetslöst och ingår höjde ett finger till vårt försvar, har vi nu en stat.

Som Samuels bok säger i Bibeln: ”Israel kommer inte att vackla i evighet”. I det judiska folkets episka resa från antiken, i vår odyssey genom stormen och omvälvningarna i modern tid, har det gamla löftet alltid hållits och det kommer att gälla för alla tider... Till Israels folk och till Israels soldater säger jag: Var starka och vid gott mod. Israels folk lever nu, imorgon, för alltid! □

Helgperiod inleds för hotat Israel

Nu inleds de stora höst-helgerna inom judendomen, med bland annat Rosh Hashanah, Yom Kippur och Sukkot, samt Simchat Tora, sista dagen i Sukkot, den dag då Hamas attackerade Israel vid förra årets massaker den 7 oktober.

Inför årets helger lever Israel under ett existentiellt hot från terrorgrupperna Hamas och Hizbollah, samt uttalade militära hot från Iran. Rosh Hashanah firas den första och andra dagen av månaden Tishri i den judiska kalendern, vilket vanligtvis infaller i september eller oktober enligt den gregorianska kalendern.

Eftersom judiska högtider inleds kvällen innan själva helgdagen, inleddes firandet av det judiska nyåret redan i går kväll och pågår till och med i morgon fredag. Rosh Hashanah är starten för det civila judiska

kalenderåret där den 1 Tishri innebär starten på år 5785. Det judiska nyåret inleder de tio botdagarna som avslutas med Försoningsdagen, Yom Kippur, vilken är en av judendomens främsta helgdagar. De tio botdagarna är en tid för eftertanke och botgöring.

Den bibliska tideräkningen har högtiden Pesach som utgångspunkt vilket gör att den första månaden enligt den religiösa kalendern är Nisan. Pesach börjar den 15 Nisan och beskrivs i Bibeln som att den infaller ”i den första månaden”, medan Rosh Hashanah enligt Bibeln infaller ”i den sjunde månaden”.

Rosh Hashanah och Yom Kippur är tillsammans med de tre vallfärdsfesterna (Sukkot, Pesach och Shavuot) och Shabbat (som infaller den sjunde veckodagen) de högtider som återfinns i Bibeln.

Under Rosh Hashanah inleds kvällsmåltiden ofta med att äta



Vid Rosh Hashanah äter man ofta äppelbitar doppade i honung. En välsignelse för ett sött år uttalas innan måltiden. Foto: Commons wikimedia

äppelbitar som doppats i honung. En välsignelse för ett sött år uttalas före måltiden inleds. Rosh Hashanah kallas även äminnelse-dagen eller shofarblåsningens dag.

I Torans 3:e Mosebok, kap 23:24-25 kan man läsa: ”Säg till israeliterna: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall det vara sabbatsvila, en minnesdag då ni stöter i horn och håller

en helig sammankomst. Då får ni inte utföra några sysslor, ni skall offra eldoffer åt Herren.” Under Rosh Hashana blåser man i ett vädurhorn, shofar, (om dagen inte infaller på Shabbat). Detta skall, enligt traditionen, väcka människorna till eftertanke.

Flera arabiska krig mot Israel har startats i samband med judiska helgdagar, som

Hizbollahs ledare dödad

I fredags dödades Hizbollahs ledare Hassan Nasrallah i ett israeliskt flyganfall.

När Israels premiärminister Netanyahu i fredags talade till FN eliminerades Hizbollahs ledare Hassan Nasrallah via ett flyganfall. ”Netanyahu godkände attacken innan han höll sitt tal i FN”, sade en israelisk tjänsteman till The Telegraph.

Israels försvarsmakt sa att attacken var riktad mot Hizbollahs högkvarter, som låg under bostadshus. Hizbollah har sedan dess bekräftat att två andra högre officerare dödats i luftangrepp.

Nasrallah hotade i mitten av juli att rikta in sig på israeliska städer som ännu inte har blivit utsatta för terrorgruppens attacker och han sade en månad tidigare att ingen plats i Israel skulle vara säker om ett fullskaligt krig bröt ut.

Irans högsta ledare ayatollah Ali Khamenei sade att Hassan Nasrallahs död ”inte kommer att förbli ostraffad”. Israels militär sa att Nasrallah hade ”blod från tusentals... på sina händer”, och att attacken utfördes när han ”beordrade fler förestående attacker”.

Abbas Nilfroushan, biträdande befälhavare i Irans islamiska revolutionärsstyrka (IRGC) dog också i attacken, enligt Saber News.

Hizbollah skapades 1982 och finansierades av Iran för att bekämpa den israeliska invasionen av Libanon samma år. Israels invasion skedde efter PLO:s mordförsök på Israels ambassadör



Israels försvarsmakt bekräftade att attacken var riktad mot Hizbollahs högkvarter, som låg under bostadshus i Beirut. Foto: Khamenei.ir

i Storbritannien och på grund av PLO:s kraftiga artilleribeskjutning mot områden i norra Israel. Kriget innebar slutet för PLO:s närvaro i Beirut. Organisationen tvingades evakuera och fick en ny bas i Tripoli i Nordafrika.

Libanonkriget mellan Israel och Hizbollah började den 12 juli 2006 då Hizbollah besköt norra Israel med granater och Katjusjaraketer och samtidigt dödade tre israeliska soldater och tillfångatog två nära gränsen mellan Israel och Libanon. Den israeliska armén svarade med luftangrepp samt med markoperationer i södra Libanon. Hizbollah besköt norra delen av Israel med raketer.

FN:s säkerhetsråd antog enhälligt resolution 1701 i augusti 2006 för att lösa Libanonkriget. Israeliska styrkor skulle dra sig tillbaka från Libanon för att ersättas av libanesiska styrkor och FN-trup-

per i södra Libanon samtidigt som Hizbollah skulle avväpnas.

Hizbollah har brutit mot resolutionen och har ökat sin vapenkapacitet avsevärt i södra Libanon. De har i dag – med stöd av Iran – omkring 150 000 missiler utplacerade, liksom tunnlar, vapenföråd, landningsbanor och militära installationer.

Hizbollah är en stat i staten. Arabbarometerens undersökning visar att relativt få libaneser stöder Hizbollahs betydande inflytande i Libanon är det. Bara 30 procent säger att de har ganska mycket eller stort förtroende för Hizbollah, medan 55 procent säger att de inte har något förtroende alls.

Bland sunni-muslimer säger bara nio procent och bland druserna och kristna däger sex procent detsamma.

Hizbollah är listad som en terrororganisation av bl a USA, Storbritannien, Australien, Israel, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Nederländerna, Argentina, Kanada, Frankrike, Arabförbundet, Golfstaterna och Europeiska unionen.

Den 25 juli 2013 släppte det bulgariska inrikesministeriet fotografier av två Hizbollah-agenter som misstänktes för terrorattacker vid Burgas flygplats året innan då en busschaufför och fem israeliska turister dödades.

I början av april i år slog en argentinsk domstol fast att Hizbollah stod bakom två dödliga terrorattacker för 30 år sedan mot Israels ambassad och ett judiskt centrum i Buenos Aires. □



Perherman Redovisning

Redovisning, bokslut, årsredovisningar, deklarationer

Per-Olof Hermansson, mobil: 0709-91 97 60
Epost: perherman@massmarket.se
Hemsida: www.massmarketing.se

Plötsligt händer det...



...är du rätt försäkrad?

FÖRSÄKRINGS kompetens
www.fkomp.com



Över hundra terrorister från Hamas tillbringade flera timmar i kibbutz Nir Oz, dödade civila, våldtog kvinnor, förde bort gisslan och satte eld på hem inne i kibbutzen.

Kibbutz Nir Oz – ground zero för Hamas massaker

Svenska Rita Lifshitz, som har bott i kibbutzen sedan 1980-talet och vars svärfar är kidnappad, tackar för all hjälp från Sverige

Nir Oz var ground zero för terrorgruppen Hamas massaker den 7 oktober förra året. Attacken började runt 06:30 och en halvtimme senare hade de första terroristerna nått kibbutzen.



Rita Lifshitzs pekar från kibbutzens utsiktsplats mot gränsen till Gaza för att visa Max Federmann varifrån terroristerna kom.



Denna port, i ett stängsel som har kritiserats hårt av omvärlden, infiltrerades av terrorister som attackerade Nir Oz den 7 oktober 2023.

säkerhetsmässig, militär och politisk katastrof för den arabiska och islamiska nationen. Vi skäms inte för att säga detta, sade han till den libanesiska TV-kanalen LBC. I skuggan av omvärldens nyhetsrapportering om kriget i Gaza planerar de som överlevde Hamas massaker att återvända till sina hem.

Många begravningar

Kibbutz Nir Oz har haft många begravningar sedan massakern för ett år sedan. Nu senast var det Yoram Metzger (80), Haim Perry (79), Avraham Munder (79) och Alexander Dancyg (76) vars kroppar fanns bland de sex gisslan som hittades av Israels försvar

IDF i Khan Younis i södra Gaza den 20 augusti. Kropparna var enligt en obduktionsrapport fulla av kulor och skottskador, vilket tyder på att de mördades i fångenskap. Yoram Metzgers föräldrar var de enda som överlevde Förtintelsen av sina familjer, övriga mördades.

Även Alex Dancygs föräldrar överlevde Förtintelsen, medan många andra familjemedlemmar omkom. Dancyg återvände till Polen för första gången 1986 och började samarbeta med Yad Vashem om utbildningsresor till Auschwitz.

I augusti kom även nyheten att Aryeh Zalmanovich (86) – en av grundarna av Nir Oz – dog bred-

vid Farhan al-Qadi, den gisslan som räddades levande i augusti, när de hölls fångna tillsammans i Gaza. Zalmanovich, som fördes bort från sitt hem under Hamas terrorangrepp den 7 oktober, dog på grund av brist på vård efter cirka fem veckor i fångenskap, enligt al-Qadi.

I augusti släpptes en video som visade hur Zalmanovich fördes bort från sitt hem i kibbutz Nir Oz till Gaza. 85-åringen transporterades på en motorcykel, flankerad av dem som fångat honom, omgiven av dussintals jublande Gazabor som försökte slå honom. Kropparna av ytterligare sex av gisslan återfanns i en tunnel i Rafah i södra Gaza, strax efter att de

hade mördats av terrorister, meddelade IDF 1 september. Gisslan var Hersh Goldberg-Polin, 23, Eden Yerushalmi, 24, Ori Danino, 25, Alex Lobanov, 32, Carmel Gat, 40, och Almog Sarusi, 27. Deras kroppar hittades med flera skottskador, sade Israels hälsoministerium, som beskrev hur de hade mördats 2-3 dygn innan obduktionen.

Två långa år

Renoveringen av Nir Oz kommer att ta ungefär två år, sade myndigheterna som ska renovera samhällena i västra Negev som förstördes av Hamas den 7 oktober.

De av medlemmarna i Nir Oz

som överlevde den 7 oktober är fortfarande flyktingar i sitt eget land. De har fått vänja sig vid att medier ofta bortser från massakern och skildrar Mellanöstern-konflikten som om gisslan, terrorgruppen Hamas avsikter, liksom krigshetsande länder som Turkiet, Iran och Syrien, inte existerar.

I början av juni besökte Keren Kajemet Max Federmann kibbutz Nir Oz, som drabbades hårdast av Hamas barbariska attack i södra Israel den 7 oktober.

Totalt mördades 49 personer och 71 personer togs som gisslan. – Då vi besökte kibbutzen hade man just begravt en ung man vid namn Dolev Yehud, som man hittat dagen innan. Han var Rita Lifshitz son bästa vän. Längre trodde man att han var bland de kidnappade i Gaza, berättar Max Federmann.

Rita, som ursprungligen kommer från Göteborg, är svärdotter till det äldre paret Yochevet och Oded Lifshitz som båda fördes bort som gisslan till Gaza.

Yochevet Lifshitz återvände efter 17 dagar i fångenskap men fredsaktivisten Oded Lifshitz, som är 84 år, är fortfarande fånge i Gaza sedan tolv månader.

– Jag vill tacka er för att ni kom



Rita Lifshitz i en av de sönderbrända hus som terroristerna lämnade efter sig. Endast ett fåtal av husen i Nir Oz är beboeliga.

och lyssnade till kibbutz Nir Oz historia, vad som hände oss när Hamas terrorister kom in i vår kibbutz och mördade, kidnappade, våldtog och förstörde allt detta vackra runt om kring oss för att vi inte skulle kunna komma tillbaka, sade Rita Lifshitz under Max Federmanns besök i juni.

Hon tillade: – De har inte kunnat förstöra åtmosfären i kibbutzen och vi tackar alla som lyssnar på oss och hjälper oss att bygga upp vår kibbutz igen.

Omfattande restaurering

Keren Kajemet (KKL) verksamhetschef Max Federmann förklarar att en omfattande restaurering är nödvändig för att befolkningen

ska kunna återvända till Nir Oz. KKL har redan vidareförmedlat drygt 500 000 kronor till återuppbyggnaden av Nir Oz från svenska givare, bland annat från Daniel Schatz och Dan Katz som via in-samlingsplattformen GoFundMe har samlat in drygt 200 000 kr till en livsmedelsbutik i Nir Oz, som ett utmärkelse till Eden Golan.

När artisten Eden Golan var i Sverige i maj tvingades hon utstå mycket burop, hat och hot men vann folkets röster i 15 av 37 länder. Hon blev bara 12:a totalt i juryomröstningen, vilket gav en sammanlagd femteplats.

Nu sätter hon ett stort värde på omtanken från många människor i Sverige.



– Tack för att ni lyssnar och för att ni hjälper oss att bygga upp Nir Oz igen, säger Rita Lifshitz till Max Federmann.

– Tack så mycket, från djupet av mitt hjärta, säger hon med tanke på insamlingen. Jag är djupt rörd över ert stöd och detta priset. Som många av er vet var min upplevelse i Malmö utmanande, men att nu i Israel få ta emot detta stöd från människor i Sverige värmer verkligen mitt hjärta, sade Eden Golan i en video som publicerats tillsammans med Dan Katz upp-rop på Facebooksidan "Svenskar som stödjer Israel".

– Ditt stöd till uppbyggandet av Nir Oz är en handling av solidaritet till regionens framtid och ett stöd till de evakuerade så att de kan återvända hem! Detta stöd uppmärksammas i Israel, säger Max Federmann.

Använd nedanstående qr-kod om du vill ge en gåva via Swish till vårt gemensamma upp-rop. Du kan också använda bankgiro 708-6432 eller swish 123 683 7678, skriv då "7 Oktober" i meddelandefältet.

Betala via swish genom att scanna nedanstående qr-kod med din kamera.



Shalva har blivit ett nationellt kriscenter i Israel

Organisationen som blev världskänd via israeliska Eurovision har fått en svensk ambassadör

I sin ordinarie verksamhet hjälper Shalva tusentals barn med funktionshinder.

Under det senaste året har organisationen även fungerat som ett nationellt kriscenter, berättar grundaren Kalman Samuels när han summerar året som gått efter Hamas massaker.

– Det senaste året har allt ryckts upp med rötterna, vi har fiender i söder och vi har fiender i norr. Vi har varit medvetna om att vi har dessa fiender och vi vet också att Hamas vill förinta judar och förstöra Israel, men högmodet hos beslutsfattare gjorde att de inte tog den information de hade på allvar, säger Kalman Samuels, grundaren av Shalva, när vi samtalade om den utsatta situation som Israel idag befinner sig i.

– Man hade underrättelser och information om hur Hamas tränade regelbundet på att ta över samhällen, i södra Israel och vidare in i landet, men fortsatte ändå att påstå att Hamas var för rädda för att göra verklighet av sina planer. Men det var de inte och de angrep oss den sjunde oktober förra året och mördade 1200 personer på ett så brutalt sätt som det är svårt att föreställa sig, fortsätter Kalman Samuels, hejdar sig lite och citerar lite fundersamt sin hustru Malki:

– Hon säger: ”Du är inte i armén, du sitter inte i säkerhetskabinettet, du är inte en del av regeringen...”

Kalman Samuels fortsätter efter en stunds tystnad.

– Vi stoppade detta först efter många timmar. Det kommer en

stor utredning om detta i framtiden, men så länge kriget pågår kommer det inte att ske.

Akut telefonsamtal

Dagen efter massakern fick Shalva telefonsamtal från den israeliska försvarsmakten och från Socialdepartementet. Samtalen gällde en skola i södra Israel för flickor i en utsatt situation, där flickorna behövde flyttas omgående.

– Myndigheterna frågade:

Kan ni ta emot dem? Några dagar senare hade vi 90 flickor och deras lärare boende här på Shalva. Vi har en fantastisk lokal som används på veckosluten för barn med särskilda behov som behöver rekreation och miljöombyte. Vi kom överens med myndigheterna om att öppna dessa lokaler i två veckor. Det skulle bli fem månader, berättar Kalman Samuels.

– Vi gav dem möjlighet att övervinna sina trauman, komma på fötter och inse att det finns andra människor som har problem, inte bara de. Så småningom var det möjligt för dem att återvända till sin skola precis vid gränsen till Gaza.

Under samma första vecka efter massakern ringde Jerusalems borgmästare till Shalva och berättade att det hade anlänt tusentals



Shalva bedrev skolverksamhet på förmiddagarna för hundratals barn som evakuerats, i de lokaler som på eftermiddagarna används för den ordinarie verksamheten. **Foton: Shalva**

internflyktingar som hade evakuerats från södra och norra Israel.

– Borgmästaren sade att de var i desperat behov av ett program för mammor som har barn med funktionshinder. Så vi satte upp ett program på fem timmar varje dag som höll på i flera månader.

– Vi tog på detta sätt hand om 120 barn och deras mammor, för att hjälpa till i de utmaningar som det innebär att exempelvis ha Downs syndrom eller andra fysiska utmaningar – förutom svårigheten att vara borta hemifrån.

Nya evakueringar

Parallellt med detta tog Shalva emot 700 personer som hade evakuerats till ett väldigt gammalt hotell i Jerusalem med små sovrum.

– De fick använda våra lokaler, vårt gym och andra rekreations-

utrymmen för att få en fungerande vardag på dagar och kvällar. Vi bedrev även skolverksamhet på förmiddagarna för hundratals barn som evakuerats, i de lokaler som på eftermiddagarna används för den ordinarie verksamheten, berättar Shalvas grundare.

– Vi har 1000-tals barn i vår reguljära verksamhet, tillägger han och beskriver hur 90 procent av dessa internflyktingar nu har återvänt eller hittat andra boendeformer.

– Precis i dag fick vi besked om att det kan bli en stor evakuering från norra Israel. Hittills har 80 000 flyktingar evakuerats från norra Israel eftersom terrorgruppen Hizbollahs bombningar har ryckt upp dem med rötterna. En del har börjat tänka att detta är normalt, men det är det inte, konstaterar Kalman Samuels.

Han beskriver hur området i norra Israel, som ligger 20 kilometer från gränsen till Libanon, under lång tid har träffats av missiler.

– Nu senast faller missilerna 40-50 kilometer från gränsen till Libanon. Även om Israel är den starkare parten så har Hizbollah många, många fler missiler än Hamas har. Iran har genom åren försett dem med en betydande arsenal.

Så förutom er vanliga verksamhet så har ni blivit ett kriscenter?

– Ja, vi är ett kriscenter! När vi

flyttade in i det här stora centret år 2016 insåg regeringen att vår fastighet ligger på slutningen av ett berg och att området är väldigt väl skyddat av omgivande berg.

– Vi finns på ett säkert område som missiler inte kan nå. Vi kan ta hand om 1000 evakuerade väldigt snabbt. Även vid våra parkeringsplatser under vår byggnad kan vi sätta in sängplatser.

Ytterligare expansion

På Jerusalem-dagen nu i juni, en dag då Israel firar segern i sexdagskriget då Jerusalem återförklarades, hade Knesset sin årliga samling där de sedan år 1968 har kungjort ett dussintal projekt för att Jerusalem ska utvecklas.

I år meddelade de att Shalva skulle få ett stort stycke mark som ligger precis bredvid det område där de har sina fastigheter i idag.

– Det handlar om att bygga ett nytt kriscenter som inte har något att göra med vår nuvarande verksamhet. Vi har precis fått marken, och vi håller på att ta fram ett program för vad vi kommer att göra i en krigssituation. 35-40 procent av kostnaderna kommer att finansieras av regeringen.

Vad är din kommentar till omvärldens reaktion på Israels krig mot Hamas? När man läser tidningar i Sverige och i västvärlden får man nästan känslan av att varken gisslan, terrorgrupperna Hamas, Hizbollah och Islamiska Jihad, eller diktaturer som Iran, Ryssland, Kina och



Shalva kan ta hand om 1 000 evakuerade väldigt snabbt. Även vid parkeringsplatserna under byggnaden kan sängplatser sättas in. Bilden är från Shalvas krislager.

Syrien existerar?

– Jag kan inte säga det bättre än ditt sätt att uttrycka det. Det är exakt hela poängen. Vi visste att när de slaktade oss – i den värsta massakern på judar sedan andra världskriget då nazisterna mördade sex miljoner – skulle omvärldens medömkan vara väldigt kortlivad och fönstret att försvara oss vara öppet under väldigt kort tid. Det är förvånande hur snabbt allt detta försvann, även från dem som i början lovade oss sitt stöd.

Han nämner att Vita huset för några månader sedan meddelade att alla protester i USA och i resten av världen är sponsrade av Iran.

– Varför reagerade inte världen när miljontals blev flyktingar och en halv miljon dödades i inbördeskriget i Syrien för tio år sedan?



Shalva band uppträdde i den andra semifinalen av Eurovision Song Contest 2019 med en cover av "A Million Dreams".

frågar sig Kalman Samuels.

– Frånvaron av reaktioner hos kvinnoorganisationer och FN-organ när israeliska kvinnor blev slaktade, utnyttjade och uppbänds säger oss att inte kommer att försvara oss. FN sade inte ett ord. De jämställer terrorgruppen Hamas med demokratin Israel.

Svensk ambassadör

Sedan början av året är Shalom över Israels ordförande Robin Lundgren ambassadör för Shalva i Sverige.

– När vi träffades i hotellet i Stockholm var det ett helt fantastiskt möte. När han beskrev hur han ville hjälpa till att göra Shalva känt i Sverige konstaterade jag att ingen hade sagt så till oss på 34 år. Vi har fått den bästa ambassadören man kan tänka sig.

Hur kan judar och kristna skapa synergi tillsammans?

– Jag kan bara berätta min egen upplevelse. Det finns säkert många kristna som inte är våra vänner, men de kristna som vi har träffat på senare är år våra mest överlätna vänner och partners.

– Vi har träffat kristna som tror på Israel och stödjer Israel i både Sverige, Holland, Tyskland och Sydkorea.

Vad tänker du om Shalva inför framtiden?

– Shalva är i framkant när det gäller barn med funktionshinder. Vi förändrar deras värld. Via undervisning, musikgrupper som Shalva band och en mängd andra aktiviteter spränger vi begränsningar.



I juni meddelade regeringen att Shalva skulle få ett stort stycke mark som ligger precis bredvid det område där de har sina fastigheter i idag.

– Shalva har även blivit globalt, vi hjälper nu till att starta nya center i Brasilien, Sibirien, Mozambique och Frankfurt. Shalva finns också här i Israel för att ta hand om dem som lider allra mest av det här kriget, dem som har evakuerats. Tänk er att 80 000 svenskar vid era gränser som har flytt för att ett grannland beskjuter dem...

– Våra kostnader är enorma. Vi gör så mycket vi kan utan att ta betalt. Vi välkomnar därför varje finansiellt stöd som människor i Sverige kan bidra med.

Eli Mandelbaum på Shalva kommer till Sverige i oktober?

– Ja, vi har känt Eli sedan han var ett litet barn. Hans far och jag är goda vänner. Eli arbetade i många år som reporter på Ynet, den

största nyhetsskällan i Israel och reste runt i världen.

– För ett och ett halvt år sedan berättade vi att vi behövde hjälp. ”Vi har inga kontakter i Europa, kanske du kan öppna dörrar?” undrade vi. Eli hade precis innan blivit utsatt för en terrorattack, då flera molotovcocktails kastades på honom. I den posttraumatiske behandlingen uppmunades han att göra något annat än att resa runt i världen som journalist.

– Han är en otrolig resurs som har öppnat dörrar i Sverige, Hongkong och Sydkorea.

Använd nedanstående qr-kod om du vill ge en gåva via Swish till vårt gemensamma uppdrag. Du kan också använda bankgiro 708-6432 eller swish 123 683 7678, skriv då ”7 Oktober” i meddelandefältet. Bankgiro och swish går till Keren Kajemet, men gåvorna kommer att fördelas lika mellan Shaloms projekt och Keren Kajemets projekt.

Betala via swish genom att scanna nedanstående qr-kod med din kamera.



Kalman Samuels, grundare av Shalva, tillsammans med Robin Lundgren, ordförande för Shalom över Israel och svensk ambassadör för Shalva.



Foto: KKL/Amanda Nordin

Max Federmann med Kate Wazc, som räddades av Raoul Wallenberg.



Stahlhammer Klezmer Band spelade under Raoul Wallenberg-kvällen.

Foto: KKL/Amanda Nordin



Foto: Israels ambassad

Ambassadör Ziv Nevo Kulman vid minnestavlan med diplomater som är "Rättfärdiga bland folken".



Nu ska parken utanför Jerusalem som är tillägnad Raoul Wallenberg kompletteras med en digital utställning.

Foto: KKL-JNF

Minneskväll för Raoul Wallenbergs räddningsaktion

Raoul Wallenberg Park-invigning framflyttad på grund av kriget • Nu ska den digitala utställningen färdigställas

I mitten av september anordnades Keren Kajemet Israelfonden en minneskväll i Judiska församlingens sessionssal med anledning av att det är höst år 80 sedan Raoul Wallenberg räddade tiotusentals judar i Budapest under Förintelsen.

Nu har Raoul Wallenberg Park i strövområdet Tzora utanför Jerusalem näst intill färdigställt och färdigställandet av den digitala utställningen om Raoul har påbörjats. En prototyp har redan tagits fram.

I höst är det 80 år sedan Raoul Wallenberg som svensk diplomat i andra världskrigets slutskede räddade judar i Budapest undan Förintelsen. En rad evenemang i Sverige, Ungern och övriga världen har genomförts för att uppmärksamma den svenske diplomatens hjältedåd i samband med 80-årsminnet av Förintelsen i Ungern.

När den svenske diplomaten Raoul Wallenberg sändes ut av Sverige till Budapest för att rädda judar undan Förintelsen hade Nazityskland förintat eller tvingat iväg majoriteten av Europas

judar och var på väg att förlora kriget.

Ändå hade Hitler precis ockuperat Ungern med målet att utplåna den största kvarvarande judiska befolkningen i Europa: Ungerns 800 000 judar.

Våren 1944 mördades närmare 440 000 judar från landsbygden när Adolf Eichmann, logistikansvarig för Förintelsen, drev upp takten på dödsmaskineriet i det ockuperade landet. Eichmann var den som förde protokoll i Wannsee i januari 1942 då Nazi-tysklands ledare drog upp riktlinjerna för hur utrotningen av Europas 11 miljoner judar skulle gå till.

I maj 2024 anordnades en ämnelsehögtid i Moriah college i Sydney, Australien, av den judiska föreningen i delstaten Nya Sydwalet. Under samlingen visades en inspelning där Per Anger berättade om den svenska räddningsaktionen i Ungerns huvudstad.

Under samlingen i Sydney talade även Jan Anger, son till Per Anger, om Raoul Wallenbergs insatser.

I mitten av september arrangerade KKL Sverige en högtidlig sammankomst i Judiska för-

"Här finns Raoul Wallenbergs namn ingraverat, tillsammans med fem andra modiga svenska diplomater. Det är fler än något annat land."

Ambassadör Ziv Nevo Kulman

samlingens sessionssal för att hylla Raoul Wallenberg och hans insatser, som utfördes tillsammans med Per Anger och övriga medarbetare på den svenska legationen i Budapest.

Bland annat berättade historikern Georg Sessler om de judar som blev inkallade som arbets-soldater i den ungerska armén och forskaren Susanne Berger beskrev Raoul Wallenbergs bakgrund och drivkrafter.

Även Israels ambassadör Ziv Nevo Kulman och Raoul Wal-

lenbergs brorsdotter Louise von Dardel gav en digital hälsning.

Ambassadör Ziv Nevo Kulman hälsning var inspelad i UD i Jerusalem framför minnesväggen för diplomater som räknas som "Rättfärdiga bland folken". Sex av de 36 diplomaterna på väggen är svenskar.

Här finns Raoul Wallenbergs namn ingraverat, tillsammans med fem andra modiga svenska diplomater. Det är fler än något annat land, sade Ziv Nevo Kulman och uttryckte sin tacksamhet för Raoul Wallenbergs modiga agerande.

De är en påminnelse om att även i de mörkaste tider, finns det fortfarande hopp för mänskligheten. Som diplomat är Raoul Wallenberg en förebild på hur diplomater kan rädda liv. Men också hur statstjänstemän behöver stå upp för det som är rätt, ibland även att vägra lyda order, men också ibland – som i fallet Raoul Wallenberg – hur diplomater offrade sina liv när de utförde sitt uppdrag.

Namnen på de 36 diplomater som är ingraverade på väggen bakom mig av dessa modiga män och kvinnor som gick utöver deras skyldigheter, påminner



– Det är alldeles speciellt för mig att tala till er i den Judiska församlingen i Stockholm, inledde Louise von Dardel sin hälsning.

varje israelisk diplomat, varje morgon när vi går in i entrén till israeliska UD, betydelsen av att minnas Förintelsen i vårt uppdrag och hur betydelsefullt det är att stå på rätt sida av historien i avgörande ögonblick. Det är ett budskap som är mycket relevant även idag.

– Det är alldeles speciellt för mig att tala till er i den judiska församlingen i Stockholm. Om jag nu minns rätt berättade farmor när jag var 20 år gammal att hennes förfader Benedick hade varit med om att skapa er församling. Jag blev nyfiken och kom upp på besök och togs vän-

ligen emot av er, inledde Louise von Dardel sin hälsning.

– Det märkliga var att farmor alltid hade förnekat sitt judiska ursprung, därav kom utsagda frågeställningar. Vet familjen Wallenberg om farmors ursprung? Och var hennes son medveten om det? Detta är troligt eftersom jag tror mig ha hört att Raoul studerat både Bibeln och den judiska religionen, fortsatte Louise von Dardel och berättade sedan om hur Raoul – i sin frånvaro – alltid hade varit närvarande när familjen träffades.

Hans frånvaro var tung och markerade hela stämningen i våra respektive familjer. För att skydda barnen stängde man dörrarna och började viska. Han var ständigt där, men osynlig, sade hon och beskrev hur hennes farmor och farfar under sin livstid inte fick någon som helst hjälp från UD och regeringen när det gäller att få klarhet i vad som hände Raoul Wallenberg.

Med åren blev de mer och mer frustrerade över regeringens icke-agerande och sekretesser.

Louise von Dardels far Guy fortsatte sökandet efter Raoul Wallenberg men även han blev med åren frustrerad, bitter och



När israeliska diplomater går in genom entrén till UD i Jerusalem passerar de minnesväggen för diplomater som räknas som "Rättfärdiga bland folken". Sex av de 36 diplomaterna är svenskar. Foto: Israels ambassad

var djupt sårad. Han kände sig förrädd av sitt eget land och flyttade för gott till Schweiz, berättade hon.

Dagen efter sammankomsten i sessionssalen hölls en högtidsstund i riksdagens förstakammarsal som inleddes av riksdagens talman och som arrangerades av det parlamentariska nätverket Minnet av Förintelsen där samtliga riksdagspartier är representerade. Högtidsstunden åtföljdes av Raoul Wallenberg International Roundtable, som presenterade den senaste forskningen kring Raoul Wallenbergs öde.

Inbudare till seminariet var den parlamentariska vänskapsgruppen för Israel där riksdags-

ledamöter från sju riksdagspartier är medlemmar.

Planen var även att Raoul Wallenberg Park, i strövområdet Tzora 30 minuters bilväg från Jerusalem, skulle invigas i samband med Keren Kajemet's världskongress nu i slutet av september. På grund av det pågående kriget mot Hamas och Hizbollah, tillsammans med hotet från Iran om en utökad attack mot Israel, har invigningen tills vidare skjutits på framtiden.

Den digitala utställning om Raoul Wallenbergs insatser och det svenska byråkratiska motståndet mot Förintelsen i Budapest – liksom den svenske diplomatens tragiska försvinnan-



Raoul Wallenberg Park ligger i Tzora President Forest en dryg halvtimmes bilresa från Jerusalem. Parken är nu färdigställd men invigningen är framskjuten på grund av kriget. Foto: KKL-JNF

de i sovjetisk fångenskap – har påbörjats. En prototyp har redan tagit fram.

Besökare i parken kommer att kunna ta del av den flerspråkiga digitala utställningen via qr-koder och den kommer så småningom även att göras tillgänglig på andra platser runt om i världen där Raoul Wallenbergs hjältedåd uppmärksammas.

– Det är nu dags att även färdigställa den digitala utställningen, säger Max Federmann.

– Tack för allt engagemang och för att du bidrar till nästa steg i denna viktiga process.

Använd qr-koden här intill om du vill ge en gåva via swish till vårt upprop. Du

kan också använda bankgiro 708-6432 eller swish 123 683 7678, skriv då "7 Oktober" i meddelandefältet. Bankgiro och swish går till Keren Kajemet, men gåvorna fördelas lika mellan Shaloms projekt och Keren Kajemet's projekt. □

Betala via swish genom att scanna nedanstående qr-kod med din kamera.



Shalom över Israel prioriterar judisk-kristna relationer

”Tacksam för förtroendet att ha blivit invald i Keren Kajemets styrelse”

Robin Lundgren är ordförande i Shalom över Israel sedan ett år tillbaka. I våras blev han ambassadör i Sverige för organisationen Shalva och i somras valdes han in i Keren Kajemets styrelse.

– Ett av Shaloms mål är att medverka till djupa och förtroendefulla relationer mellan judar och kristna, samt att förmedla konkret hjälp till Israel och dess invånare, säger han.

Robin Lundgren är ordförande för Shalom över Israel. Han är dessutom engagerad i både Shalva och Keren Kajemet Israelfonden.

Berätta vad Shalom över Israel är?

– Shalom är en kristen organisation med ca 1300 medlemmar, som verkar för att sprida kunskap om kristendomens judiska rötter. Vi tror på de bibliska utsagorna om att judarna är för evigt Guds egendomsfolk, vilket utgör grunden för vår kärlek till det judiska folket.

– Vi är en ideellt arbetande styrelse, och ger ut – som jag och många med mig säger – Sveriges bästa Israeltidning, tidningen Shalom. Det vore väl nästan konstigt om jag tyckte något annat... Den kommer ut 6 gånger per år, och håller mycket hög klass.

– Därutöver stödjer vi utgivning av viktig litteratur, delar ut stipendier, arrangerar seminarier för att inte tala om våra viktiga projekt i Israel. I dagarna kommer exempelvis en ny bok ut av Ruben Agnarsson om Raoul Wallenberg kallad ”Sveriges bästa stund”. I dessa tider av florerande antisemitism anser vi att den boken är viktigare än någonsin, varför vi beslutat att sponsra den.

På vilket sätt skiljer ni er från andra Israellorganisationer?

– Svaret på den frågan blir förstås väldigt subjektivt, och andra kanske inte håller med. Men med risk för att trampa någon på tårna skulle jag ändå säga att vi är starkt inriktade på att lyfta fram vad Bibeln säger om Israel och vårt frälsningshistoriska arv, baserat på ett historiskt perspektiv såväl som teologiskt.

– Det märks bland annat i



Från vänster: Max Federmann från Keren Kajemet, Eli Mandelbaum från Shalva och Robin Lundgren från Shalom över Israel. Foto: Shalom

vår tidning som alltid innehåller en stor andel artiklar kring bibelforskning, historia och det hebreiska språket.

– Nu tror jag att alla kristna Israelorganisationer stämmer in i mina inledande ord, men vi kan skilja oss vad gäller uttrycksätt och betoning. Men med det sagt tror jag verkligen att alla krafter som stöder Israel och det judiska folket behövs, idag mer än någonsin. Och då inkluderar jag inte minst också våra judiska vänner.

Du är ju kristen men sitter också med i styrelsen för den israeliska organisationen Keren Kajemet Sverige – hur går det ihop?

– Först och främst är jag personligen väldigt tacksam för förtroendet att ha blivit invald i Keren Kajemets styrelse. Det är ju inte vilken organisation som helst, utan den har varit med och byggt den judiska staten från grunden ända sedan 1901.

– Det inger respekt, men känns fantastiskt meningsfullt.

– Sedan kan jag meddela att det går väldigt bra ihop! Jag blev lika glad för den nomineringen

som när jag för 3 år sedan nominerades till styrelsen för Shalom över Israel.

– Det finns ingen som helst konflikt, tvärtom. Dessutom är ett av Shaloms mål att medverka till djupa och förtroendefulla relationer mellan judar och kristna, samt att förmedla konkret hjälp till Israel och dess invånare. Detta står i Shaloms stadgar... man skulle kunna tro att de skrevs för ett tillfälle som detta!

– Men konkret innebär det att det är lättare att samarbeta kring projekt, och att exempelvis göra event tillsammans, eller att för den delen ge ut en tidning tillsammans.

– Vi är två helt skilda organisationer, men vi samarbetar gärna när det passar. Däremot måste jag givetvis hålla de olika styrelseuppgifterna skilda, och det utesluter verkligen inte samarbetet med andra.

Och ovanpå detta är du sedan i våras också Sverige-ambassadör för Shalva Center i Jerusalem?

– Ja, det stämmer, men inte hel-

let det var annat än mycket väl i linje med mina övriga uppdrag. Som vi berättar på annat ställe i tidningen, mötte jag Shalvas grundare Kalman Samuels, och det var verkligen ett speciellt möte på ett positivt sätt förstås. Shalvas arbete är enastående och, återigen, är det en ynnest att få samarbeta med sådana människor.

Nu när denna tidning går ut är det brinnande krig i Israel, och galopperande antisemitism. På vilket sätt påverkar det Shaloms arbete?

– Först och främst så manar det verkligen till stark och uppfordrande bön för det judiska folket. Sedan är det en utmaning för oss kristna, väl medveten om att många redan gör värdefulla insatser, men vi kan och borde göra mycket mer. Jag menar att bön måste följas av arbete.

– Genom tidningen, och det upprop vi har i den, kan alla vara med. Det är tack vare arbetet som Shalva Center gör för de mest sårbara, och Keren Kajemets arbete med att bygga upp

kibbutzer, släcka skogsbränder, bygga upp infrastruktur m.m. som Israel har en chans att överleva. Jag är helt övertygad om att Israel kommer igenom detta, men inte utan möda, kamp och tårar. Vi som kristna behöver dela denna smärta.

– För mig är det nämligen uppenbart att Israel är en väckelsefråga, och ju förr vi som kristna förstår detta, desto förr får vi dela Guds välsignelser fullt ut. Först då blir orden till Abraham begripliga: Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig... Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkter bli välsignade. (1 Mos 12).

– Israel är inte bara en grundsten för oss kristna, eller stötesten för vissa andra. Profeten Sakarja liknar judafolket med Guds ögonsten, och att den som rör vid Israel rör vid Guds ögonsten!

– Det är knappast en tillfällighet att Israel omnämns mer än 2300 gånger i Bibeln... □



Våren 1944 transporterades 440 000 judar på Ungerns landsbygd till Auschwitz.

Foto: Pxhere

De flesta ungerska judar träffade inte Raoul Wallenberg

570 000 av Ungerns judar mördades under Förintelsen

Det är i år 80 år sedan Förintelsen kom till Ungern och cirka 570 000 judar mördades, vilket motsvarade 70 procent av Ungerns judiska befolkning.

440 000 judar på Ungerns landsbygd transporterades våren 1944 till Auschwitz, där de ofta mördades omedelbart genom att skickas till gasugnarna.

Judeförföljelserna hade börjat flera år tidigare. 1938 infördes den första anti-judiska lagen som begränsade judarnas andel inom vissa yrken. Året därpå begränsades judarnas andel inom vissa yrken ytterligare och deras ekonomiska position försvagades till förmån för kristna ungrare, skriver Levande historia.

Cirka 250 000 judar förlorade sina jobb och judar blev också av med sina civila rättigheter och rätten att rösta. 1941 förbjöds giftermål mellan kristna och judar och 1942 förbjöds judarna

att äga fastigheter.

En majoritet av alla arbetsföra judiska män tvångskommanderades till arbetsläger eftersom de kategoriserades som ”opålitliga” från ett nationellt perspektiv.

Författaren och fotografen Georg Sessler farfar var medaljerad krigshjälte och artilleriofficer från första världskriget men situationen var helt annorlunda år 1941.

– Då ansåg man inte att ungerska judar skulle tjänstgöra i armén, de betraktades som bolsjeviker, som samhällets fiender och tusentals judiska officerare nedgraderades, deras medaljer revs av och de misshandlades, berättade han vid minneskvällen i Judiska församlingens sessions-sal i Judiska församlingens sessions-sal i mitten av september, som hölls med anledning av att det i höst är 80 år sedan Raoul Wallenberg sändes ut till Budapest på sitt humanitära uppdrag.

Stegvis försämrades förhållandena i arbetslägren och övergick till att bli rent slavarbete. Många placerades för tjänst-



Georg Sessler berättade på minneskvällen i Judiska församlingens sessions-sal om ungerska arbetssoldater. Foto: Amanda Nordin/KKL

göring vid fronten och omkom eller dödades, även av ungerska soldater. Totalt beräknas cirka 42 000 judiska män ha dödats som arbetssoldater.

Även pappan till Kate Wacz, med det ungerska flicknamnet Katalin ”Kati” Kadelburger, tvångsinkallades och kom till arbetsläger där han blev sjuk.

Det hjälpte inte att han hade fått utmärkelser för sina insatser som officer i den ungerska armén under det första världskriget. Pappan dog på sjukhus i oktober 1940.

Kates pappa var verksam inom stålindustrin och hade bland annat agenturer för de kända svenska stålproducenterna Uddeholm, Hellefors och Fagersta.

I slutet av 1930-talet förlorade han agenturerna för Tyskland och Österrike, på grund av sin judiska bakgrund.

Även Max Federmann på Keren Kajemet Israelfonden i Sverige har en personlig relation till förintelsen av Ungerns judiska befolkning.

Hans mamma, Judith Federmann, född Schwarcz, var en av de hundratals ungerska judar som bodde på Ungerns landsbygd och därmed inte hade någon som likt Raoul Wallenberg engagerade sig för att rädda dem från nazisternas folkmoord.

Judiths pappa avled 1943, strax innan kriget nådde Ungern, och Judiths bror George fick försörja familjen innan han blev inkallad som arbetssoldat i ungerska armén.

Judith Federmann deporterades tillsammans med sin mor och syster till Auschwitz redan i juni 1944, eftersom nazisten Adolf Eichmann effektivt, under våren 1944, hade deporterat alla judar på den ungerska landsbygden.

– Jag har av hänsyn till min mamma inte berättat om hennes upplevelser under andra världskriget eftersom hon under senare delen av sitt liv bodde i Malmö, förklarade Max Federmann vid minneskvällen i Judiska församlingens sessions-sal. □

Fotnot: Hela Judith Federmanns berättelse finns att lyssna till på nätet, där hon själv berättar om sina upplevelser. Sök på Överlevarna Judith Federmann.

Shalva gör skillnad för de mest sårbara

Visste du att ett av världens mest erkända behandlingscenter för funktionsnedsetta finns i Jerusalem? Shalva Center är en israelisk organisation för vård och stöd för personer med funktionshinder, och deras familjer. Shalvas grundare Malki och Kalman Samuels skapade Shalva utan egna medel, som blev en resa av kärlek, hopp – och ett löfte.

I hjärtat av Shalvas historia ligger en berättelse om outtröttlig kärlek och en orubblig tro på mirakel. Det hela började med Malki och Kalman Samuels, två föräldrar vars liv förändrades för evigt när deras älskade son Yossi drabbades av en tragedi.

Vid elva månaders ålder, när de flesta barn börjar ta sina första steg, kastades Yossi in i en värld av tystnad och mörker. En felaktig vaccination gjorde honom blind, döv och hyperaktiv. Som om det inte var nog, blev han senare också lam.

I en tid när samhället ofta har svårt att hantera funktionsned-

sättningar, möttes Malki och Kalman av välmenande men hjärt-skärmande råd: "Placera Yossi på en institution. Det är bäst för alla." Men för Yossis föräldrar var detta aldrig något alternativ. Tvärtom valde de istället kärlekens väg, en väg som var både utmanande men också förvandlande.

Med en beslutsamhet som bara en förälder kan förstå, bestämde sig Malki och Kalman att ta hand om Yossi hemma. Varje dag fylldes de hans värld med kärlek, tålmod och oändlig omsorg. Men i de tysta stunderna, när tvivlen smög sig på och utmattningen kändes överväldigande, vände sig Malki till sin tro.

I vid ett tillfälle av djup desperation och hopp, gav Malki ett löfte till Gud: "Om du gör ett mirakel med vår Yossi, lovar jag att ägna resten av mitt liv åt att hjälpa andra barn med funktionsnedsettnings." Detta löfte, fött ur kärlek och hopp, skulle bli fröet till något mycket större. Det var början på en resa som skulle förändra inte bara Yossis liv, utan tusentals andra liv. Det var början



Shalva National Center är inte bara en byggnad eller en park - det är en vision om en värld där alla, oavsett förmåga, kan hitta sin plats och blomstra. Foto: Shalva

på Shalva.

När Yossi var åtta år hände det otroliga. En envis och kärleksfull specialpedagog som själv är döv, Shoshana Weinstock, lärde Yossi att förstå hebreisk fingerstavning simulerad i handflatan. Yossi lärde sig sitt första ord, "shulchan"

som betyder "bord". Äntligen ett genombrott - hon hade funnit nyckeln till Yossis inre värld, och han hade lärt sig sitt första ord, och livet blev sedan dess helt förändrat.

Det var efter detta mirakel som Malki påminnes om sitt löfte. Med förnyad styrka, och maken Kalmans stöd, grundade de Shalva 1990. Och vad som började som ett blygsamt eftermiddagsprogram för åtta barn i en liten lägenhet, växte snabbt till något mycket större.

Trots sina utmaningar har Yossi idag rest världen runt, mött celebriteter och politiska ledare, och fortsätter att inspirera alla han möter. Han har skarpt intresse för internationell politik, passion för ridning och han har utvecklat ett unikt doftsinne, vilket gjort honom till en mycket erkänd vinkännare. Han visar att funktionsnedsettnings inte behöver begränsa en persons ambitioner eller drömmar.

Idag, 34 år efter grundandet, är Shalva ett nationellt center som ger hopp för tusentals människor med funktionshinder. Från spädbarn till vuxna, över hela det israeliska samhällets spektrum får människor här kärlek, stöd och möjligheter att blomstra.

Det faktum att Shalva är porten till en ny värld för många sårbara, illustreras väl av att centret är beläget omedelbart vid den nya infarten till Jerusalem där det reser sig som ett monument. Den vackra byggnaden är utsett av Jerusalems stadsledning att vara det välkomnande ansiktet för Israels eviga huvudstad.

Det 65 000 kvadratmeter stora campuset är fullmatat med banbrytande utbildnings-, terapeutiska, rekreations- och yrkesinriktade faciliteter. Här möts vetenskap och medkänsla, och i de terapeutiska utrymmena arbetar hängivna experter outtröttligt för

att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential. I de yrkesinriktade lokalerna ges meningsfull sysselsättning och självständighet.

Utöver byggnaderna har anlagts sex tunnländ parkområden som verkligen fångar essensen av Shalvas vision. Här, under Jerusalems öppna himmel, suddas gränserna ut mellan barn, med eller utan, funktionsnedsettnings. Dessa parker är öppna för alla, och här kan föräldrar se sina barn leka sida vid sida, oavsett förmåga.

Shalva National Center står som ett levande bevis på vad som kan åstadkommas när en samhällsbestämmer sig för att omfamna allt sitt folk. Det är inte bara en byggnad eller en park - det är en vision om en värld där alla, oavsett förmåga, kan hitta sin plats och blomstra.

Men det pågående kriget har dock inneburit stora utmaningar för Shalva, liksom många israeliska barn med funktionshinder och deras familjer. Många barn och unga är så traumatiserade att de inte hör ljudet av flyglarmen längre.

Därför har Shalva öppnat ett nytt kriscenter för att hjälpa just denna utsatta grupp.

Människor med funktionsnedsettnings är mer sårbara än den allmänna befolkningen under livshotande och traumatiska situationer på grund av deras begränsade rörlighet, berättar Shalvas VD, Yochanan Samuels, och fortsätter:

Shalva National Crisis Response Center vill erbjuda människor med funktionshinder en omfattande, omedelbar hjälp till dessa utsatta under perioder av nationell kris; inklusive fysisk säkerhet och rehabiliterande trygghet, och ett såväl som socialt och känslomässigt stöd.

Robin Lundgren



Skogar hotas av Hizbollahs missiler

Israels skogar är hotade, särskilt när det pågående kriget i norr intensifieras. När skogsbränder härjar, befinner sig KKL:s brandbekämpnings-team i frontlinjen.

Foto: KKL-JNF

Israel har påbörjat "begränsade, lokala och riktade markräder" mot mål som kopplas till den Iranstödda islamist rörelsen Hizbollah. Terrorgruppens bombningar av norra Israel har på senare tid tvingat tiotusentals att evakueras och satt KKL:s brandbekämpningsteam på hårda prov.

Operationen i södra Libanon sker för att befolkningen i samhällen i norra Israel ska skyddas och kunna återvända hem. Flyglarm ljud i stora delar av norra och centrala Israel i början av veckan och i Jemen försökte Iran-stödda Huthirörelsen attackera Tel Aviv.

Hizbollah bryter mot FN:s säkerhetsråd som enhälligt antog resolution 1701 i augusti 2006 som slår fast att Hizbollah skulle avväpnas och dra sig tillbaka från området söder om Litani-floden i södra Libanon. De har i dag – med stöd av Iran – omkring 150 000 missiler utplacerade där, liksom tunnlar, vapenförråd, landningsbanor och militära installationer.

Försvarsminister Yoav

Gallant antydde i måndags att IDF förberedde sig för att inleda en markoffensiv för att avlägsna terrorgruppen från gränsområdet och låta 60 000 fördrivna israeler återvända hem i norra Israel.

Israels skogar är hotade, särskilt när det pågående kriget i norr intensifieras. När skogsbränder härjar i skogar och öppna ytor, befinner sig modiga män och kvinnor från KKL:s brandbekämpnings-team i frontlinjen och kämpar mot lågorna för att skydda Israels ekosystem och miljö.

Sedan den 7 oktober 2023 har Israels norra region fått utstå upprepade raket-, missil- och drönarattacker från Libanon, vilket har resulterat i en evakuering av stundvis över 100 000 invånare. Till detta kommer omfattande

skador på dussintals samhällen, jordbruksmarker, åkergrödor, skogar och naturområden.

Från och med början av juni har Israel sett en ökning av stora bränder som härjar i övre Galileen, antända av fientliga raketer och drönare som har ödelagt tusentals hektar skog och utgjort ett överhängande hot mot samhällen, inklusive staden Kiryat Shmona.

Insatserna med brandbekämpning fortsätter varje dag, med dussintals brandsläckningsteam från KKL, tillsammans med nationella brand- och räddningstjänsten, som outtröttligt bekämpar bränderna mitt under kontinuerliga flyglarm och missilvarningar.

Den nuvarande konflikten i norr har ökat risken för skogsbränder, vilket utsätter våra skogar för en aldrig tidigare skadad fara. KKL:s brandkår arbetar outtröttligt för att förebygga och kontrollera dessa förödande bränder, för att säkerställa säkerheten för de lokala samhällena och bevara miljön.

Ditt gensvar på denna tidnings upprop kommer direkt att finansiera viktiga resurser som brandbilar, skyddsutrustning och avancerade brandbekämpningsverktyg. Dessa väsentliga beståndsdelar gör det möjligt för våra team att reagera mer effektivt på hot om skogsbränder.

Fortlöpande utbildning är avgörande för att våra brandmän ska vara beredda på alla olika typer av nödsituationer. Din generositet kommer att säkerställa att de får den bästa utbildningen och alltid är redo att försvara våra skogar.

I efterdyningarna av dessa bränder genomför KKL dessutom omfattande restaureringsprojekt för att återställa de brända skogarna. Ditt stöd kommer att hjälpa oss att plantera om träd, återställa livsmiljöer och återställa liv till brända områden.

Tillsammans kan vi skydda

Israels skogar och se till att de förblir en källa till stolthet och glädje för kommande generationer. Din medkänsla och generositet är

ryggraden i våra ansträngningar. Tack för att ni står tillsammans med KKL-JNF och de modiga brandmän som riskerar sina

liv för att skydda Israels vackra skogar. Nu, mer än någonsin, behöver vi ditt stöd.

Max Federmann



TTI SUCCESS INSIGHTS
SVERIGE

Optimera era team och ta vara på talangerna

Att förstå varandra är nyckeln till att må och prestera bättre. Och när vi förstär öppnas dörren till teamets och människans fulla potential - då kan ni både växa och blomstra.

Vi har arbetat med personlig utveckling sedan 1973 och är en del av TTI Success Insights - världens ledande utvecklare av bedömnings- och coachningsanalyser. Vi erbjuder pedagogiska och effektiva analysverktyg för företag och organisationer som vill coacha, utveckla talanger och bygga vinnande team. Vi ger er de verktyg ni behöver för att nå er fulla potential.

Kontakta oss så hjälper vi till att omvandla era utmaningar till lösningar.

Tel 08-34 18 40 | E-post: info@ttisi.se | www.ttisi.se

Solvarps Gärd

Mjök • Kött • Skog

Viavis

Din innovativa partner inom material- och teknikutveckling. www.viavis.se

Därför måste vi engagera oss nu!

Ett uppdrag för Israel som inte har varit lika hotat sedan 1948 som idag

När vi skriver denna text har detoundvikliga kriget mot Irans proxy-armé Hizbollah i Libanon inletts, inledningsvis med ett antal bakslag för terroristerna, då Israel slagit ut höga ledare, tillsammans med exploderande kommunikationsutrustning - i praktiken precisions-attacker som riktats mot terroristerna. I lördags gick Israel ut med att Hizbollahledare Hassan Nassrallah dödats under fredagen. Timmar efteråt bekräftade terrorgruppen ledarens död.

Men inte desto mindre har över 20 000 raketer avfyrats mot Israel sedan 7 oktober 2023, och 80 000 israeler har tvingats fly Galileen. Och i ljuset av att Hizbollah, med sin arsenal på 150 000 raketer, har Israel givetvis inget alternativ än att nu gå till motattack - precis som vilket annat land i världen skulle ha gjort.

Samtidigt pågår fortfarande kriget mot Hamas i söder efter en terrorattack när dödspatruller attackerade tidigt på morgonen den 7 oktober 2023, och utförde en planerad massaker på över 1200 spädbarn, barn och vuxna. Systematiska och barbariska våldtäkter på flickor och kvinnor utfördes, vilket har dokumenterats i ett stort antal vittnesuppgifter, bilder och filmer. Ca 250 människor kidnappades och ett hundratal finns fortfarande kvar i terroristernas tunnlar, gömda tillsammans med terrorister under Gazas skolor, moskéer och bostadshus.

På ingen av fronterna har Israel sökt krig, utan endast försvarat sig mot attacker från terrorister som, med Iran i ryggen, har ett enda mål: att utplåna Israel. Hizbollahs manifest kan inte vara tydligare:

”Vår kamp kommer att upphöra först när denna enhet [Israel] utplånas. Vi erkänner inget fördrag med den, ingen vapenvila och inga fredsavtal.”

Att Israels rätt att försvara sig ifrågasätts av länder i väst är obegripligt, men ett faktum. Men när antisemitismen formligen sköljer över oss, när världens



Max Federmann och Robin Lundgren.

Foto: Eli Mandelbaum

enda judiska nation attackerats av terrorister, då borde varenda representant för folkrätt och demokrati klättra upp på barrikaderna!

Men, nej, istället väljer de flesta att inte bara vara passiva och tysta, utan till och med stämma in i den antisemitiska kören. Hur kunde det bli så illa?

Men vi kan inte ge upp, och därför ger vi ut denna tidning - som i praktiken är ett uppdrag. Aldrig någonsin, alltsedan frihetskriget 1948, har Israels land och folk

varit hotat som idag. Frihetskriget pågick ca 8 månader, medan dagens krig nu pågått i 12 månader.

Normalt skriver vi gärna om Israel och det judiska folket - så som man ofta gör med något, eller någon, man älskar. Men denna gång skriver vi utifrån det faktum är att Israel är existentiellt hotat. Rapporterna från Israel manar sannerligen till bön, men också till arbete och handling.

Ta del av artiklarna, och stäm in

vårt uppdrag genom att bidra till Israels kamp för sin existens. Som framgår är denna tidning ett samarbetsprojekt mellan Keren Kajemet Israelfonden och Shalom över Israel. Vi står med glädje sida vid sida i detta viktiga uppdrag att bekämpa antisemitism, bemöta ensidig medierapportering som utelämnar centrala fakta och huvudaktörer, samt att möta de behov som finns i Israel när det gäller att bygga upp raserade och förstörda samhällen och ta hand om evakuerade.

Du som läsare har nu möjlighet att göra en skillnad. Använd nedanstående qr-kod om du vill ge en gåva via Swish till vårt gemensamma uppdrag. Du kan också använda bankgiro 708-6432 eller swish 123 683 7678, skriv då ”7 Oktober” i meddelandefältet. Bankgiro och swish går till Keren Kajemet, men gåvorna kommer att fördelas lika mellan Shaloms projekt och Keren Kajemets projekt. I en tid som denna gör varje gåva verklig skillnad.

Tack för ditt engagemang!

Robin Lundgren,
ordförande Shalom över Israel

Max Federmann, Verksamhetschef
Keren Kajemet Israelfonden i Sverige

Betala via Swish genom att scanna nedanstående qr-kod med din kamera.



Visa din solidaritet med Israel

Uppbyggnaden av södra Israel, krishjälp och stöd till evakuerade via Shalva center, samt färdigställandet av Raoul Wallenberg Park handlar om att uttrycka ett tydligt stöd till Israels och det judiska folkets rätt att existera i säkerhet och trygghet. Ge en gåva via swish genom att scanna qr-koden här ovanför eller via swish 123 683 7678 eller bankgiro 708-6432. Skriv ”7 oktober” i meddelandefältet.

שלום על ישראל
Shalom
över Israel



Shalom över Israel
Adress: Lindhult Höjden 5, 519 90 Horred • Telefon: 018-701 02 65
Hemsida: www.shalom.se • E-post: info@shalom.se

Keren Kajemet Israelfonden
Adress: Box 5053 10242 Stockholm • Tel: 08-661 8686
Hemsida: www.kkl.nu • E-post: info@kkl.nu

