



KKL Israelfonden

Adama



[JORD] ADAMA NR 5 ÅR 2024. MÅNADEN SIVAN, ÅR 5784.
EN TIDNING FRÅN KEREN KAJEMET SVERIGE
ANSVARIG UTGIVARE: MAX FEDERMANN



Hammas terror förstörde Ritas paradiset – hjälp oss att återuppbygga Nir Oz!



Språkrör för IDF och anhörig till
gisslan på solidaritetskvällar



Raoul Wallenberg Park börjar
nu ta form – invigs i höst

IDF-språkrör och anhörig om kampen för gisslan

KKL anordnade solidaritetskvällar för södra Israel

Keren Kajemet (KKL) anordnade två välbesökta samlingar för att mobilisera ekonomiskt stöd till återuppbyggnaden av södra Israel efter Hamas massaker den 7 oktober.

Huvudtalare var Jonathan Conricus, som i höst var talesperson för Israels försvarsmakt, och Rita Lifshitz, vars svärfar Oded, 84, är fast som gisslan i terrorgruppens klor.

På morgonen den 7 oktober förra året satt Jonathan Conricus med sin familj i skyddsrum i mellersta Israel och såg videoklipp från massakern i södra Israel.

Redan samma kväll satt han i sin första internationella intervju och under några hektiska månader blev han därefter känd över hela världen via dagliga intervjuer i stora internationella medier som CNN, FOX News och BBC. Under sitt besök i

Sverige gav han en realistisk och ganska dystert bild av kriget i Mellanöstern. – Det är mer sanningsenligt om jag kommer hit och berättar om den militära situationen på marken. Mycket av det som händer i Israel och det som skapar verkligheten där ser man inte i svenska och internationella medier, sade överstelöjtnanten och beskrev Iran som Israels största och viktigaste fiende.

Han konstaterade att både Israel och Iran har gjort saker som länderna inte har gjort sedan 1979.

– För första gången har Iran attackerat Israel och Israel har slagit tillbaka på iransk mark. Varken Israel eller Iran kommer att backa från denna strategi. Vi är därmed i en ny verklighet, förklarade överstelöjtnant Conricus.

– Israel slog till mot ett militärt mål som i sig inte var så viktigt men som låg precis bredvid deras kärnkraftsanläggningar. Budskapet var att Israel kan komma igenom Irans luftförsvar. Israel sände endast en procent av antalet iranska missiler som skickades mot Israel, trots det träffades målet mycket effektivt.

Jonathan menade att så länge inte Iran har ett dilemma i relation till sin egen säkerhet så kommer stödet till proxy-organisationer att fortsätta.

– Vad detta betyder för Mellanöstern är många fler år av krig, sade Jonathan Conricus som menade att Hamas via internationell press på Israel har lyckats med många av sina mål.

Han beskrev tomma, övergivna kibbutzer i norra Israel där israeler inte kan bo i sina hem eftersom Hizbollah använder ryska antitank-missiler för att skjuta på husen.

– Hizbollah är omkring fem gånger starkare än Hamas, både när det gäller antalet raketer, styrka på raketerna, räckvidden och antalet soldater, sade han och menade att ett krig med Hizbollah skulle eskalera kriget.

Conricus berörde även Israels midja, där landet är som smalast, 13 kilometer brett.

– I Tulkarm i höjd med Netanya pågår nu några av de värsta striderna med olika palestinska terrorgrupper. På andra sidan av den mur som Israel har byggt längs väg



Rita Lifshitz 84-åriga svärfar hålls som gisslan i Gaza. Jonathan Conricus var i höstas talesperson för Israels armé som försöker frita gisslan och oskadliggöra Hamas så att inte fler massaker kan ske i framtiden.

6 finns det ett helt annat universum: där finns terrororganisationer som drömmer om och endast koncentrerar sig på att döda judar och israeler. – Vi strider på fyra olika fronter just nu och det finns ytterligare tre fronter som kan tillkomma. Vi strider på land, till havs, i luften, under jorden och i cyberrymden.

– Vi strider mot fem-sex olika fiender. Ingen annan försvarsmakt möter denna utmaning, betonade Jonathan Conricus.

– Vi önskar alla att det skulle vara fred, inledde Rita Lifshitz sitt anförande. Själv kom hon till kibbutz Nir Oz år 1982 när – som hon beskrev det – Sverige var Israel-vänligt.

– Jag hittade mitt paradiset, berättade hon och tackade alla som kommit till solidaritetskvällen.

Rita beskrev hur allt förändrades den 7 oktober förra året. Hon och hennes barnbarn hade åkt till Tel Aviv kvällen innan.

När flyglarmets sirener började ljuda och nyheterna fylldes med bilder från terroristernas härjningar pratade hon med sin väninna i telefon. ”Vi är ok”, blev sva-

ret, men den tredje gången Rita ringde var det tyst. Väninnan och hennes barnbarn hade då mördats av Hamas.

– Min väninna sade: Hjälp mina söner, för terroristerna tar dem. Under åtta timmar hade vi ingen armé, sade Rita.

Hennes svärfar och svärmor Oded och Yocheved Lifshitz kidnappades av Hamas. 85-åriga Yocheved frigavs efter 16 dagar som gisslan i Gaza, då hade hon förlorat 16 kilo. Hon tog handen på en av de maskerade Hamas-terroristerna som hade hållit henne fången och sade ”Shalom”.

– Hon tänkte på dem som fortfarande är kvar som gisslan, inklusive sin man, förklarade Rita.

Vid presskonferensen i samband med frivigningen berättade Yocheved från sin rullstol att angriparna dödade och kidnappade både gamla och unga. Hon själv bands fast vid en motorcykel och kördes till Gaza medan motorcykelföraren slog henne med en tråpåk. De stal även hennes klocka och smycken.

– Hon såg tunnlar som ett stort spindelnät, berättade Rita.

Hon frågade sig hur ett land kan ha så många missiler och hur ett sådant underjordiskt nätverk av tunnlar kan bli till.

– Allt detta har kommit till via skattepengar från hela världen. Gaza hade kunnat vara Monaco idag, betonade hon.

Oded och Yocheveds hem har brunnit ned till grunden. Oded, som fyllde 84 år i Gaza den 11 maj, var en fredsaktivist som varje vecka under många år reste fyra mil från sitt hem i Kibbutz Nir Oz till Gaza för att hjälpa palestinska cancerpatienter att få behandling på israeliska sjukhus.

– Jag tror att Hamas beslutade sig för att ta alla de här äldre som byggde upp kibbutz Nir Oz för att inte kibbutzen skulle byggas upp igen, förklarade Rita.

– Men vi kommer att bygga upp Nir Oz igen. Jag kommer till kibbutzen och sover där en dag i veckan. Min första tanke när jag vaknar är: Jag älskar det här så mycket. Jag vaknar av fågelkvittret och de underbara energierna som inte Hamas har kunnat ta ifrån oss. Vi kommer att bygga upp vår kibbutz igen, sade hon och tackade Keren Kajemet för stödet till att bygga upp Israel igen. □



Optimera era team och ta vara på talangerna

Att förstå varandra är nyckeln till att må och prestera bättre. Och när vi förstår öppnas dörren till teamets och människans fulla potential – då kan ni både växa och blomstra.

Vi har arbetat med personlig utveckling sedan 1973 och är en del av TTI Success Insights – världens ledande utvecklare av bedömnings- och coachningsanalyser. Vi erbjuder pedagogiska och effektiva analysverktyg för företag och organisationer som vill coacha, utveckla talanger och bygga vinnande team. Vi ger er de verktyg ni behöver för att nå er fulla potential.

Kontakta oss så hjälper vi till att omvandla era utmaningar till lösningar.
Tel 08-34 18 40 | E-post: info@ttisi.se | www.ttisi.se

En park om civilkuraget som utmanade judehatet

I slutet av september invigs Raoul Wallenberg Park

– I tider med en galopperande antisemitism är den här parken extra viktig. Parken är en symbol för civilkuraget, vilket behövs mer än någonsin nu när stämningarna i världen börjar påminna om hur det var på 1930-talet, säger Max Federmann, som besökte Raoul Wallenberg Park i början av juni.

– Raoul Wallenbergs insatser i Budapest är mer aktuella än någonsin. I en tid när judehatet runt om i världen ökar, är han en förebild när det gäller att gå från ord till handling – med sitt eget liv som insats – för att utmana sin tids antisemitism, säger Keren Kajemet Sveriges verksamhetsledare Max Federmann.

– Att Sverige övergav sin diplomat efter andra världskriget bidrog till att han och övriga svenska diplomaters insatser för att rädda judar från Förntelsen inte har fått den uppmärksamhet de förtjänar.

– Raoul Wallenberg har inte lyfts fram som ett exempel i UD:s diplomatiska relationer med omvärlden. Därför är den här parken oerhört viktig. Den

sätter Raoul Wallenberg på kartan, vilket också är betydelsefullt i Sveriges relationer med Israel.

Under en period när Nazi-tysklands slagord ”Kauft nicht bei Juden!” (Köp inte av judar) präglade stora delar av den europeiska kontinenten inledde Raoul Wallenberg år 1941 en affärsrelation med den ungerske juden Kalman Lauer via Mellaneuropeiska Handelsaktiebolaget.

Samarbetet skulle bli helt avgörande för Raoul Wallenbergs framtid. I november 1942 besökte Raoul Berlin i affärer, och i februari 1943 samt i september-oktober samma år besökte han Budapest.

I början av 1944 skapades den amerikanska myndigheten War Refugee Board för att rädda judar undan Förntelsen, och den ungersk-judiska befolkningen kom snart i fokus. War Refugee Board sökte efter en svensk som skulle kunna åka till Budapest som diplomat för att rädda judar.

Norbert Masur på World Jewish Congress skrev ett brev till UD som föreslog att en svensk diplomat skulle skickas ner. Det var samme Norbert Masur som sammanförde Raoul Wallenberg med rabbin



Parkeringsplatsen till parken är asfalterad. **Foton: Guy Lumer**



Max Federmann besökte Raoul Wallenberg Park i början av juni för att säkerställa att allt är klart till slutet av september.

Marcus Ehrenpreis.

Mellaneuropeiska Handelsaktiebolaget hade sitt kontor på Strandvägen 7A, i samma hus som delar av den amerikanska ambassaden, och det var Kalman Lauer som föreslog sin medarbetare för uppgiften. Förslaget fick bifall av både USA, svenska UD och den judiska församlingen i Stockholm.

Den 6 juli 1944 lämnade den 32-åriga Raoul Stockholm och anlände med tåg till Budapest tre dagar senare. På resan ned till Ungern åkte han motsatt väg som de tågtransporter med ungerska judar på väg till Förntelselägren som tillfälligt upphört.

Under våren hade uppemot

440 000 judar deporterats från Ungerns landsbygd till främst Auschwitz. Som legationssekreterare utvecklade Raoul både status på och användning av de befintliga skyddspassen och tog sig via dem – tillsammans med sitt mod, sin energi och sin diplomatstatus – an uppgiften att rädda Budapests judar.

Sverige hade då – via den unge diplomaten Per Anger – redan börjat utfärda skyddspass. Raoul lyckas genom en kombination av personligt mod, kreativitet, djärvhet och en ovanlig auktoritet rädda tiotusentals människor undan döden

De nya skyddspassen såg mycket officiella ut med stämplat, signaturer och foton.



Både själva Raoul Wallenberg-parken och entrén till hela strövområdet färdigställs nu i sommar.

Foto: Ruben Agnarsson

Raoul anställde dessutom många av sina skyddslingar för att på detta sätt även kunna rädda deras familjer. Han köpte in hus – ”svenskhusen” – som han prydde med den svenska flaggan och hävdade därefter att husen utgjorde diplomatiskt territorium.

Raoul Wallenberg skrev sin sista rapport från Budapest den 8 december 1944:

”Hittills har skyddspassjudarna klarat sig bäst av alla utländska makters skyddslingar. Endast 8-10 torde tills dags dato ha skjutits i Budapest med omgivningarna.”

Av de 150 000 judar som befanns i Budapest när tyskarnas ockupation inleddes i mars 1944 (tiotusentals anlände dessutom från landsbygden därefter), överlevde knappt 120 000 till befrielsen 1945.

Raouls försvinnande i sovjetiska fångelseceller ledde till decennier av desperat letande från familjens sida, först av föräldrarna Maj och Fredrik, därefter av halvsyskonen Guy von Dardel och Nina Lagergren. Försvinnandet ledde till en tystnad och en passivitet

från svenska UD, som minst av allt ville störa relationen med Moskva genom att anklaga Sovjetunionen för att ha kidnappat och mördat en svensk diplomat – vilket i praktiken kan beskrivas som en krigshandling.

Först efter Glasnost och Perestrojka fick en del av Nybroplan i Stockholm namnet Raoul Wallenberg Torg. Platsen fortsatte dock att vara en anonym del av Nybrokajen och torget fick kritik för att vara eftersatt då den upptogs av bajamajor och en återvinningstation för glasflaskor.

Det fanns heller inget monumentet till minne av Raoul Wallenberg när 2000-talet tog vid. Sedan år 1995 fanns då redan en byst på Raoul Wallenberg i parlamentsbyggnaden för USA:s kongress i Washington D.C.

På First Avenue, mitt emot FN-byggnaden på Manhattan, fanns ett minnesmärke över den svenske diplomaten som invigdes 9 november 1998. Han hade desutom blivit hedersmedborgare i USA år 1981, i Kanada år 1985 och i Israel år 1986.

Han skulle senare bli Australiens första hedersmed-

borgare i april 2013. Redan den 26 november 1963 hade Förntelsemuséet Yad Vashem i Jerusalem gett Raoul Wallenberg utmärkelsen ”rättfärdig bland nationerna”.

– Det är nu dags att färdigställa parken och slutföra arbetet, säger Max Federmann.

– Tack för allt engagemang och för att du bidrar till de sista stegen i denna viktiga process, avslutar han.

Betala via bg 5816-5515 eller swish 123 683 7678 och märk betalningen ”Adama 5 – Raoul” eller följ instruktionerna här nedanför. ☐



Stenmurar och stenbeläggning har lagts kring pelarna med plaketter.



Parken ligger i ett område med fantastisk utsikt. **Foto: Guy Lumer**

Betala via Swish genom att scanna nedanstående qr-kod med din kamera.





Rita Lifshitz visar livsmedelsbutiken i Nir Oz som – tillsammans med vårdcentralen, ambulansen och flertalet bostadshus – totalförstördes.



Rita Lifshitz i det som är kvar av henna svärfar Oded Lifshitz arbetsrum. Oded, 84, är gisslan i Gaza.

Foton: Ruben Agnarsson

Se videon från vårt besök i Nir Oz på vår YouTube-kanal. Sök "Israelfonden" på Youtube.

I Nir Oz blev 49 mördade och 71 togs som gisslan

I början av juni besökte Keren Kajemets Max Federmann kibbutz Nir Oz, som drabbades hårdast av Hamas barbariska attack i södra Israel den 7 oktober.

– Vi hann även med att besöka platsen för Nova musikfestivalen där 364 ungdomar obarmhärtigt massakrerades. Det var känslomässigt omtumlande att vara på plats och se den förödelse som terrorister-na lämnat efter sig, säger Max Federmann efter besöket.

Totalt mördades 49 personer och 71 personer togs som gisslan från kibbutz Nir Oz.

– Då vi besökte kibbutzen hade man just begravt en ung man vid namn Dolev Yehud, som man hittat dagen innan. Han var Rita Lifshitz son bästa vän. Längre trodde man att han var bland de kidnappade i Gaza, berättar Max Federmann.

Rita Lifshitz, som tidigare var bosatt i kibbutz Nir Oz och nu bor där en gång i veckan för att



De förkolnade resterna av Yochevet och Oded Lifshitz dubbelsäng.

visa platsen för besökare, visar den nybyggda och totalförstörda livsmedelsbutiken som var kibbutzens enda matbutik. Rita, som ursprungligen kommer från Göteborg, är svärdotter till det äldre paret Yochevet och Oded Lifshitz som båda fördes bort som gisslan till Gaza.

Yochevet Lifshitz återvände efter 17 dagar i fångenskap men fredsaktivisten Oded Lifshitz, som är 84 år, är fortfarande fånge i Gaza sedan åtta månader.

Av totalt 400 hus i kibbutz Nir Oz är det endast fyra som är helt intakta. De flesta hus är totalförstörda och ser ut som huset på bilden ovan. De måste rivas och byggas upp på nytt.

Totalt mördades 49 personer och 71 personer togs som gisslan från Kibbutz Nir Oz.

Tusentals ungdomar samlades i Re'im för att delta i Super Nova musikfestivalen. På morgonen den 7 oktober attackerades festivalen av Hamas terrorister som brutalt och skoningslöst mördade, våldtog

och lemlästade ungdomarna. En del lyckades undkomma men totalt mördades 364 ungdomar och 40 fördes bort som gisslan till Gaza.

Över 250 bilar från platsen för Nova-festivalen brändes. Ungdomars brända kroppar bärgades från dessa bilar för att begravas. Totalt finns det mer än 1600 bilar som är förstörda, många med kulhål i kaross och fönster.

Över åtta månader har gått sedan Hamas barbariska attack den 7 oktober, 2023, då mer än 200 personer togs som gisslan och med våld fördes till Gaza. Fortfarande håller Hamas 126 personer fånglade. Hur många av dem som fortfarande är i livet är oklart.

Fyra från gisslan fritogs den 8 juni. De ständigt pågående förhandlingarna med Qatar och Egypten som mellanhänder, har hittills varit resultatlösa. Samtidigt pågår dagliga demonstrationer från de anhöriga i Tel Aviv och på andra platser i Israel under parollen

Bring them home - NOW!

Max Federmann uttryckte sin stora tacksamhet för att Rita Lifshitz visade vad som hänt i Nir Oz.

– Ett stort, varmt och hjärtligt tack till dig för att du tog dig tid och välkomnade oss till din kibbutz, sade han.

Även Rita Lifshitz är tacksam över att någon kommer och lyssnar på kibbutz Nir Oz

historia, vad som hände dem den 7 oktober när Hamas terrorgrupp kom in och förstörde hela kibbutzen.

– De mördade, kidnappade, våldtog och förstörde allt detta vackra runt omkring oss så att vi inte skulle få en chans att komma tillbaka hit.

– Men de har inte lyckats ta energierna från kibbutzen. Vi tackar alla som vill hjälpa

oss att bygga upp kibbutzen och lyssna på vår historia.

Även Sveriges utrikesminister Tobias Billström besökte södra Israel i slutet av maj. Han gick från hus till hus i Nir Oz, 1,5 kilometer från Gaza, där Hamas mördade och kidnappade mer än en fjärdedel av de 400 invånarna i

den attack som utlöste det nya Gazakriget, skriver Expressen.

– Vi måste få de kidnappade fria, sade Rita Lifshitz till utrikesministern när hon guidade Billström och hans delegation genom förödelsen.

Rita Lifshitz var inbjuden till Sverige av Keren Kajemet i april och besökte i höstas även riksdagen när hon var i Sverige för att skapa opinion för gisslan.

– **Keren Kajemet har** byggt flera av de kibbutzer i södra Israel som drabbades av förödelse, berättar Keren Kajemets verksamhetschef Max Federmann och förklarar att en omfattande restaurering är nödvändig för att befolkning-

en ska kunna återvända.

– Ditt stöd till uppbyggnaden av Nir Oz är en handling av solidaritet till regionens framtid och ett stöd till de evakuerade så att de kan återvända till de platser de kallar sitt hem. Tack för ditt engagemang!

Du kan betala via bankgiro 5618-5515 eller swishnummer 123 683 7678. Märk betalningen "Adama 5 – Nir Oz" eller följ instruktionerna här nedanför. □

Betala via Swish genom att scanna nedanstående qr-kod med din kamera.



Minnestavla i Re'im där 364 civila dösoffer mördades under en musikfestival i området.

Ditt stöd gör skillnad och är viktigare än någonsin

Välsigna Israel i en kritisk tid!

Israel och dess befolkning upplever den svåraste krisen sedan statens existens. Omvärlden visar liten eller ingen förståelse för landets utsatta situation. Som Israelvän vändas man över både svenska och internationella mediers vinklade rapportering av händelseutvecklingen sedan den 7 oktober, då Hamas utförde sin blodiga och barbariska attack mot de israeliska samhällena längs gränsen mot Gaza. Sympatierna för Israel efter attacken varade en kort tid för att sedan klinga av till förmån för Gaza.

76 år efter utropandet av staten är landet dessutom utsatt för en internationell förtalskampanj som liknar 30-talets hets mot Europas judar.

Efter att Norge, Irland och Spanien nu har erkänt Palestina som stat visar man att Hamas terrorism varit framgångsrik. Tydligt är terrorism en framkomlig väg när det nu belönas genom politiska erkännanden. Dessa erkännanden sker utan krav på motprestationer som exempelvis att Hamas omedelbart måste släppa gisslan.

Ungefär som flera europeiska stater 1938 trodde att eftergifterna mot Hitler skulle blidka honom, så att kriget



Rita Lifshitz tackade alla som vill hjälpa till att bygga upp kibbutz Nir Oz och som vill lyssna på deras historia. Foto: Ruben Agnarsson

kunde undvikas, manifesterar man nu samma naivitet. Vad Europa nu gör är att belöna en radikal islamistisk rörelse vars uttalade mål är att förgöra Israel.

Överstelöjtnant Jonathan Conricus berättade på Keren Kajemet's solidaritets-kvällar nu i maj att Israel strider på fyra olika fronter just nu och att det finns ytterligare tre fronter som kan tillkomma. Han beskrev också hur allt är orkestrerat av Iran, som vill förinta staten Israel.

Ingen annan försvarsmakt möter denna utmaning, betonade Conricus.

I början av juni besökte jag kibbutz Nir Oz i södra Israel,

några kilometer från Gaza. Vi fick ett rundvandring som skakade mig i djupet av mitt hjärta.

Här fick vi se hur en kibbutz, ett Gan Eden – ett Edens lustgård – som har bränts ned till 80 procent. I stort sett alla hus har totalförstörts. De måste rivas, allting måste byggas upp på nytt.

I dessa vackra omgivningar kom det in personer med ett sådant hat som är obeskrivligt. De mördade, de skändade, de våldtog och kidnappade människor. Återigen. Det är verkligen obeskrivligt.

Nu måste vi bygga upp det här igen. Det kommer att bli vår uppgift och vår utmaning att se till att det kommer in finansiella

medel för att det här ska kunna återställas.

Nu ber jag våra supportere, våra donatorer och våra Israelvänner att hjälpa oss att skapa möjligheter så att befolkningen i Nir Oz – som alla är evakuerade i dag – ska kunna ha en chans att komma tillbaka och återuppbygga sitt samhälle.

Visa att du står bakom den judiska staten och dess rättmätiga kamp för sin överlevnad. Visa att ingen stat eller nation kan ifrågasätta landets rätt att existera och försvara sig mot krafter som vill förgöra och uttradera den enda judiska staten.

Visa att du tar avstånd från antisemitismen som är den drivande kraften bakom försöken att utplåna Israel från kartan.

Visa ditt stöd till återuppbyggnaden av Nir Oz genom en gåva via swish 123 683 7678 eller bankgiro 5816-5515. Ange OCR-nr i det vita fältet i annonsen här nedanför.

Du kan även ge via swish genom att scanna QR-koderna nedan med kameran.

Tack för ditt stöd i en svår tid!

**Max Federmann,
Verksamhetschef
Keren Kajemet Israelfonden
i Sverige**



Sedan år 1901 har KKL via insamlingar med blåa bössan, pushken, förberett marken för judar som flyttat till Israel.

Visa din solidaritet med Nir Oz

Att återuppbygga södra Israel och färdigställa Raoul Wallenberg Park är att visa stöd till Israel och det judiska folkets rätt att existera i säkerhet. Stöd återuppbyggnaden av Nir Oz med en gåva via swish 123 683 7678 eller bankgiro 5816-5515. Ange detta OCR-nummer:

Södra Israel



Raoul Wallenberg Park



KKL Israelfonden